

JAARGANG 50 NR. 6
AUG / SEPT 2022

Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn e.o.



UIT - de - PASCH

DOOPSGEZINDE GEMEENTE APELDOORN e.o.

KERKGEBOUW: Paslaan 6, 7311 AK Apeldoorn tel. 055-312 34 87
(**postadres:** zie *secretaris*)

WEBSITE: www.dgapeldoorn.doopsgezind.nl
webmaster: Zr. A.J. Bennink
of info: secretariaat@dgapeldoorn.doopsgezind.nl

VOORGANGER: Br. D.J. Steenbergen tel. 06-132 862 38

MUZIEKCOÖRDINATOR: Zr. A.J. Bennink
voor nadere gegevens zie secretaris KR

KERKENRAAD

voorzitter: Br. P.B.S. Kat

secretaris: Zr. A.J. Bennink
email: secretariaat@dgapeldoorn.doopsgezind.nl

penningmeester: Zr. M. van der Schee - Muis

overige leden: Zr. J. Hommes - de Boer

Zr. H.S. Dolleman - Bertoen

TWEEMAANDELIJKS BLAD *UIT- de-PASCH*

Redactie:
Br. A. Maris

email: meneermaris@gmail.com

J. Dolleman (+ *opmaak*)

UIT - de - PASCH

Jaargang 50 nr. 6

AUG / SEPT 2022

Mededelingenblad van de
Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn e.o.

VIERINGEN

Paslaan 6

Aanvang 10.00 uur

- Zondag 14 aug** **Br. Dirk Jan Steenbergen**
Extra collecte: *Groot Project DG Apeldoorn*
- Zondag 21 aug* *Regentessekerk (RGA):* Mevr. ds. I.L. Tan
- Zondag 28 aug** **Br. Dirk Jan Steenbergen**
Extra collecte: *ADS Inloophuis Almere*
- Zondag 04 sept* *Regentessekerk (VVR):* Ds. K. Douwes
- Zondag 11 sept** **Br. Dirk Jan Steenbergen**
Extra collecte: *City Pastoraat De Herberg*
- Zondag 18 sept* *Regentessekerk (VVR):* Ds. K. Douwes
- Zondag 25 sept** **Br. André Maris**
Extra collecte: *Stichting Doopsgez. Wereldwerk*
- Zondag 02 okt* *Regentessekerk (VVR):* Ds. Jarek Kubacki
- Zondag 09 okt** **Br. Dirk Jan Steenbergen** (*zie ook blz. 7/8*)
Startdienst /
Kerkproeverij
Extra collecte: *Voedselbank*

ZOMERPERIKELEN

LEDIGHEID IS DES DUIVELS OORKUSSEN

In de zomer heeft de voorganger het vaak iets rustiger. De standaard-activiteiten liggen even stil. Ik probeer dan wat extra bezoeken te doen zodat aan het eind van het jaar iedereen weer een bezoekje heeft gehad. Ik preek een keertje extra en ook eens in een andere gemeente. Dat is ook wel weer eens leuk.

Verder beginnen in de zomer al de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. De map van het GDB heb ik net besteld om (deels) inspiratie uit te putten voor de gespreksgroep. In de hoop dat we dit seizoen wat minder, liefst helemaal niet, gestoord worden door corona maak ik een boekje met materiaal voor de jeugdgroep. Thema 'ik geloof in

Voor de nieuwe activiteit op de woensdag ben ik op zoek naar materiaal en films voor iets oudere jongeren. Films over mensenrechten bv. Een soort van 'zin in film'. Veel van die films zijn ook via 'movies that matter' van Amnesty International te huur.

Ik lees een boek over gemeenteopbouw en heb een boek besteld over allerlei keuzes rondom levensafscheid. Hoe je daar mee aan de slag kunt. Zo vul ik mijn werktijd toch aardig en ga ik alvast wat voorbereid het nieuwe seizoen in.

Natuurlijk zijn er ook zaken die wat directer mijn aandacht vragen. Zo zijn er in de zomer een paar diensten met als thema 'verrassende ontmoetingen met Jezus' die directe aandacht vragen. De vesper is geweest en nu gaan we nog 2 bijbelfiguren bespreken die door Jezus' zijn geraakt werden. De schriftgeleerde die de 12-jarige Jezus heeft meegemaakt geeft zijn visie op kind en volwassene. En de 'vader van de zonen van Zebedeus komt langs. Ook die heeft zo zijn idee over Jezus die zijn 2 zonen 'meenam' op tocht door Israël. Hij was ze drie jaar kwijt voordat ze weer bij hem in de boot stapten.

Zo lees je maar. Genoeg te doen. En dat is maar goed ook. Mijn moeder zei altijd: doe nou maar wat, want ledigheid is des duivels oorkussen!!!'

Dirk Jan Steenbergen

UIT DE KERKENRAAD

Op 13 juli kwam de kerkenraad bijeen onder leiding van voorzitter Pieter Kat.
- Als eerste spraken we met Wim v.d. Schee, coördinator van de Commissie Toekomst. Het voorstel om in het najaar groot huisbezoeken te houden, neemt de kerkenraad over. Dit is een mooie gelegenheid om met elkaar over de toekomst van de gemeente te praten. De kerkenraad onderzoekt dit najaar ook of er meer gemeenten (plaatselijk en regionaal) zijn die moeite hebben met het invullen van vacatures in de kerkenraad.

- Na de schoonmaak van de voorgevel is het vitrinekastje verwijderd. We willen graag een kastje met verlichting en één deurtje. Wim v.d. Schee zal onderzoeken of het huidige kastje verbouwd kan worden of dat er een nieuw vitrinekastje moet komen.

- Ceremony of Carols is een uitgebreide compositie voor kerst, geschreven door Benjamin Britten. Het stuk is voor koor, solisten en harp. We nodigen op zondag 18 december 's middags het Gelders Bach Collegium uit om deze muziek in onze kerk ten gehore te brengen.

AnneJet Bennink, secretaris

UIT DE VOORJAARSVERGADERING

Op 24 juli waren 17 leden bijeen voor de Voorjaarsvergadering.

Na de inspirerende opening van voorzitter Pieter Kat kwam er een aantal punten aan de orde.

- De preekstoel moet de KR nog bespreken op 22 augustus en zal daarna in de Najaarsvergadering tot een definitief besluit leiden.

- De Groene Hoed organiseert op 10 maart 2023 de voorstelling Ontmoeting met gevolgen over de vrouw van Menno Simonsz. De Ringgemeenten zijn uitgenodigd.

- Over de eindbalans 2021: Het rendement van € 68.000 is heel veel. Er is een waarschuwing dat het rendement in 2022 waarschijnlijk veel minder zal zijn.

- Over de Commissie Toekomst: De suggesties van de Commissie Toekomst gaan naar de kerkenraad, maar ze moeten wel draagvlak hebben in de gemeente/ledenvergadering.

- We hebben contact met een nieuwe organist Hans Visser, die op 25 september zal spelen en bij goedkeuring vanaf 2023 zes tot acht diensten per jaar zal spelen. Dit is in overleg met organist Jan van Garderen gegaan.

- Verder werden nog enkele onderhoudspunten aan het kerkgebouw genoemd.

AnneJet Bennink, secretaris

De verschillende gezichten van een VREDESGEMEENTE

Eén van de aspecten van deze vredesgemeente is het organiseren van een maandelijks instuif van vluchtelingen, waarin spelenderwijs contacten worden gelegd, vele verhalen loskomen. Velen zijn betrokken om te laten zien waar het om gaat in deze wereld. Persoonlijke drama's ontroeren en de onmacht wordt op een ledenvergadering de volgende dag breed uitgemeten.



De ledenvergadering verloopt rustig. De voorzitter houdt een inleiding en maakt duidelijk dat het bij problemen, conflicten erop aankomt om niet meteen met oplossingen te komen maar eerst uit te zoeken wat er eigenlijk gebeurd is, wat kunnen we leren van het verleden. Zonder ingewikkelde vragen wordt het programma afgewerkt. Tot slot wordt aan de hand van de afschuwelijke realiteit van de oorlog een klemmend beroep gedaan om vooral als vredesgemeente door te gaan met hulp aan mensen in de problemen.

Op 26 juli komt in diezelfde VREDESGEMEENTE een brief binnen van de voormalige penningmeester, waarin ze vertelt dat het bijwonen van de ledenvergadering een buitengewoon ongemakkelijk gevoel geeft, omdat nergens is opgetekend of verteld in de ledenvergadering waarom zij de kerkenraad niet vrijwillig heeft verlaten. Met verbaal geweld wordt ze gedwongen zich terug te trekken. De VREDESGEMEENTE is niet bij machte om open en respectvol de moeilijke problemen bespreekbaar te maken.

Gelukkig draagt de voorganger ongewild in een vesper na de vergadering een oplossing aan om met elkaar in gesprek te blijven en in samenspraak de richting te bepalen. In de vesper wordt stilgestaan bij de "Bergrede". Er wordt gevraagd waar je je door aangesproken voelt, waarin je jezelf herkent, wat je zou kunnen betekenen voor mensen "die honger naar gerechtigheid, zij die hunkeren naar eerlijkheid" als de vraag gesteld wordt: "waar was je toen het uit de hand liep bij de escalatie van problemen?"

Dit is de vraag die gesteld moet worden om samen de toekomst tegemoet te gaan, om samen de richting in deze VREDESGEMEENTE te bepalen. Dit is de kans om in een open gesprek duidelijkheid te krijgen waar het mis ging, hoe het kan dat het niet bespreekbaar gemaakt kon worden, welke aspecten daarin een rol speelden, waarom het goed is dit te erkennen door alle betrokkenen, waarin eerlijkheid een belangrijke bijdrage levert voor een nieuwe start met z'n allen in een gemeente die elkaar zo nodig heeft.

Pieter Kat, 31 juli 2022

IN MEMORIAM TRUDY SNEL-VAN DER WISSEL

Op 30 juni is Trudy geheel plotseling op 93-jarig leeftijd overleden. Ik heb haar leren kennen als een vriendelijke, dappere vrouw. Zij heeft een zeer bewogen leven gehad. Trudy werd geboren als dochter van een Doopsgezinde dominee. Na de middelbare school heeft zij de onderwijsakte gehaald. Na enkele jaren voor de klas te hebben gestaan gaf haar dit niet de voldoening die ze had gehoopt te zullen krijgen.

Trudy ging in Groningen psychologie studeren. Als kinderpsycholoog is zij in Apeldoorn werkzaam geweest. Tijdens deze periode is zij bevriend geraakt met Marleen Traarbach. Samen hebben zij vele buitenlandse reizen gemaakt. In de loop der jaren ontstond er een vriendinnengroep met Henne Burger en Con Melchior. Er werd aandacht besteed aan o.a. actuele zaken, boeken en politiek.

Trudy heeft enkele jaren samen met haar dochter Felice (met wie zij een zeer hechte band had) bij haar moeder gewoond. Als Trudy moest werken paste haar moeder op Felice.

Na enkele jaren ontmoette zij Jur. Een weduwnaar met vijf kinderen. Trudy heeft het aangedurfd om deze kinderen liefde te geven en op te voeden. Dit was niet altijd gemakkelijk.

Trudy woonde op een prachtig plekje, dicht bij Doesburg. Bij mijn eerste bezoek nam zij mij mee om de gehele omgeving om haar huis te laten zien. Vaak hebben we in de tuin gezeten. Tot enkele jaren geleden reed zij nog in haar auto naar de kerk in Apeldoorn.

De afscheidsdienst was indrukwekkend. Tijdens het zingen van het lied, “Dona nobis pacem”, werden er enkele foto’s getoond. Het onderwerp “vrede” heeft veel betekend in haar leven. Felice heeft gesproken en een dochter van haar echtgenoot. Alle toespraken werden verbonden door een nichtje, die met haar kinderen veel bij tante Trudy had gelogeed.

Margriet Diekema

IN MEMORIAM ANNA CORNELIA CATHARINA ROORDA–DE LANGEN**31 okt 1919 – 30 jun 2022**

Donderdag 30 juni is op 102-jarige leeftijd overleden Tineke Roorda. Sinds 6 juli 1990 weduwe van Sytze Jan Roorda.

Tineke was vriend van onze gemeente, maar vele hebben haar niet gekend.

In 2019 kwam Tineke vanuit Enschede naar Apeldoorn, waar zij in de Veenkamp kwam wonen. Omdat zij na een ziekbed niet meer in het grote huis in Enschede kon wonen, kon haar dochter voor een kamer in de Veenkamp zorgen. Hier had Tineke het naar haar zin, vlakbij haar dochter en een wandeling door de mooie tuin en Koninginnelaan met de vele winkeltjes, daar genoot ze van.

Wel miste Tineke in het begin de contacten met de Doopsgezinde Gemeente en vooral de zusterking in Enschede/Almelo.

Wel genoot Tineke van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, die regelmatig op bezoek kwamen.

Tineke had zelf de regie in handen en met haar 100^{ste} verjaardag zijn Janny en ik bij haar op bezoek geweest om bloemen te brengen, ze had gezorgd voor thee met wat lekkers en toen kwamen de vele verhalen. Zij had veel buitenlandse reizen gemaakt en ook met haar man in het buitenland gewoond, daar kon zij mooi oververtellen.

Begin 2020 werd de Veenkamp gesloten en moest Tineke naar Woonzorgcentrum Veldhuis, aan Kanaal Noord verhuizen.

Dit viel wel tegen, een minder mooie omgeving en in maart ook nog de corona, waardoor er weinig bezoek kon komen. Wel was de kamer mooi en ruim. Toen Tineke in oktober 2021 102 jaar werd mocht ik gelukkig weer bij haar op bezoek komen, maar toen ging het al niet zo goed meer met haar. Voor haar waren de bezoeken vermoeiend. Wel genoot ze van de Pastorale brieven, die werden zeer op prijs gesteld.

Donderdag 7 juli hebben Janny en ik bloemen gebracht en afscheid van haar genomen. Deze vriendelijke en gastvrije zuster, we zullen haar missen.

De crematieplechtigheid werd in besloten kring gehouden.

Heleen D.

JEUGD IN JULI

3 Juli hadden we de laatste jeugdbijeenkomst. Dit keer waren we in Zwolle te gast. Iedereen had wat te eten meegenomen maar voordat we daaraan toe kwamen deden we eerst het twaalf stenenspel. Twaalf stenen omdat het volk Israël uit twaalf stammen bestond. Toen dat volk na een lange reis vanuit Egypte het beloofde land (nu Israël) binnentrok maakten ze in de Jordaan een stapel van twaalf stenen.



In de vermaning in Zwolle lagen dan ook twaalf stenen met opdrachten. Allemaal over kerk en geloof. Zo hebben groepen de plattegrond van de ideale kerk getekend. Anderen hebben de 5 mooiste Bijbelverhalen opgeschreven. Ook is er nagedacht over welke liedjes te gebruiken zouden zijn. Ook de ouders deden mee, maar zijn bij de eerste opdracht blijven steken. Wel hebben ze het gezellig en zinnig gehad.

Na afloop van het spel stond de tafel in de kerkenraadskamer vol met allerlei gerechten. Er is ook veel gegeten, maar er bleef ook nog over. Geen twaalf manden zoals bij de wonderbare spijziging, maar er ging echt wel heel wat weer mee naar huis.

Dit was de laatste bijeenkomst van dit seizoen. Volgend seizoen komen we hopelijk regelmatig bij elkaar. We werken dan met een soort van thema-boekje: Ik geloof (aan te vullen met zaken als in mezelf, in de ander, in groet woorden als liefde en gerechtigheid, in de wereld, in de mensheid).

De data zijn bekend. Meestal is het de derde zondag van de maand. De eerste keer is 18 September in Apeldoorn, 16.00 uur. Daarna 16 Oktober.

Dirk Jan

KERKPROEVERIJ 8/9 OKTOBER

De jaarlijkse Kerkproeverij vindt plaats op zondag 9 oktober. Het idee is om mensen mee te nemen naar de dienst om kennis te maken met de (doopsgezinde) kerk.

Het is dus een soort Open Kerkdag. Dit jaar valt de Kerkproeverij samen met de Startzondag, waarover Dirk Jan Steenbergen hierna heeft geschreven. Dus als je iemand kent, die interesse heeft, nodig hem/haar uit voor 9 oktober om 10.00 uur.

Voorafgaand aan de Kerkproeverij is er op zaterdag 8 oktober van 11.00 tot 16.00 uur in het Oranjepark het Kerkproeverij-Event. Op deze dag presenteren alle kerken van Apeldoorn zich met een kraam, is er muziek in de muziektent en krijgen voorgangers 5 minuten spreektijd om hun kerk te introduceren.

De kerkenraad heeft besloten om aan dit Event mee te doen.

Wie zijn er bij de kraam aanwezig? Als je mee wilt helpen, kun je je opgeven bij Dirk Jan of AnneJet.

11.00 -13.00 Dirk Jan en AnneJet

13.00 -14.30 uur AnneJet en

14.30 -16.00 uur en

AJB

STARTZONDAG 9 OKTOBER: Wie zonder zonde is

Het jaarthema van onze broederschap is: een wereld van verschil.

De GDB¹ maakt over dat jaarthema elk jaar een map met inspiratie voor gespreksgroepen. Ook wij gebruiken die map als uitgangspunt voor onze gespreksgroep hoewel ik er ook vaak andere dingen bij gebruik.

Ook levert de GDB ideeën voor een start(zon)dag of startviering. Deze keer heeft de GDB als thema voor de startzondag het spannende 'de zeven hoofdzonden' als thema gekozen en daar werkvormen bij bedacht.

Ook wij gaan zondag 9 oktober tijdens en rond de viering aan de slag met die 7 hoofdzonden. Welke zonden dat zijn:

Hoogmoed

Hebzucht

Jaloezie

Gulzigheid

Lust

Luiheid

Woede

Natuurlijk hebben wij allemaal die 'zonden' niet. Of toch wel? Dat kunnen we ontdekken op de startzondag.

Wat we gaan doen? Ik denk bijvoorbeeld aan een top 7. Welke herken je het meest bij jezelf? Die op 1 enzovoort.

¹ Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk

Maar ook :

Hoe ziet de top 7 van mannen eruit?

En die van vrouwen?

Of die van pubers?

Is die top 7 veranderd in de loop van het leven?

En zeg nou niet ik heb geen van die zondes. Want ... wie zonder zonde is

.....

Dirk Jan



Jeugd in juli (zie ook blz.7)

KOMPAS OP WOENSDAG



Kompas op Woensdag is een samenvoeging van drie bestaande en twee nieuwe activiteiten, gebundeld op elke woensdag. Tijdens de activiteit is er soep met broodjes (Eat&Meet een 2-gangen maaltijd). We hopen hiermee oude en nieuwe belangstellende jongeren en ouderen te verrassen.

Op de website en via ons netwerk zullen we mensen uitnodigen. Voor meer informatie: zie Activiteitenboekje 2022-23.

Data	14 september: Literatuurkring 28 september: Gesprekskring en Eat&Meet 5 oktober: Gespreksgroep Co-exist
Tijd	17.30-19.45 uur (Gesprekskring 14.30-16.30 uur)
Plaats	Doopsgezinde kerk
Kosten	€4 voor de soep met broodjes (€ 10 Eat&Meet)

Algemene Coördinatie	Wim van der Schee, wpvanderschee@planet.nl
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Onder het motto ‘Kompas op woensdag’ gaan we proberen het bestaan van onze gemeente in Apeldoorn meer bekendheid te geven. Vanaf de laatste week van september tot in mei 2023 zijn we altijd open vanaf het einde van de middag. Zo hopen we dat er op de activiteiten ook mensen afkomen die overdag niet kunnen omdat ze op hun werk of op school zijn. De bedoeling is dat het eenieder vrij staat om eens naar binnen te lopen en mee te doen aan wat er gebeurt. Praktisch gesproken zal zeker aan allen die het Activiteitenboekje van de Groene Hoed hebben gelezen worden gevraagd om zich van tevoren op te geven. Dan hebben we een kern van mensen op wie we kunnen rekenen, maar het is dus mogelijk en leuk om eens iemand voor een keertje mee te nemen. Ook hopen we in het najaar over een vitrinekast te beschikken, zoals die er vroeger was, zodat de mensen vanaf de straat kunnen lezen wat er binnen gebeurt. Verder zullen we publiciteit zoeken. Er zijn folders beschikbaar waarop te lezen valt wat het inhoudt om doopsgezind te zijn. Met enige regelmaat zal er in het tijdblok 17.30 – 19.45 uur een korte bezinningsdienst, een vesper, worden gehouden. Daarover komt later in het jaar meer precieze informatie.

Op diverse onderdelen moeten er nog wat praktische zaken geregeld worden. In overleg met de kerkenraad heb ik die taak op me genomen. Ik hoop van harte dat jullie die dit lezen zich op een of meer van deze woensdagactiviteiten inschrijven, dat we elkaar op deze manier ontmoeten en er samen vreugde in vinden. Voor vragen, opmerkingen, handreikingen: bel me of mail me.

Wim van der Schee

INSTUIF 18 juni 2022

Op zaterdag 18 juni was er weer een Instuif in onze Doopsgezinde kerk. Voor mij was het de eerste keer dat ik erbij kon zijn. Ik vind het leuk er een stukje over te schrijven.

We waren met zes mensen van onze eigen Gemeente, en verder herkende ik twee mensen uit de Oecumenische Basis Gemeente. En dan was er een echtpaar uit Turkije, Ahmet en Muleyke, met hun tweejarig zoontje Bram, en er was Salih (ook Turks), en Awahd afkomstig uit Jemen. Tenslotte waren er nog twee vrouwen uit Apeldoorn., Frieda en Jacomine.



De sfeer was heel ongedwongen en prettig. In de Mennozaal klonk het ketsen van de houten schijven in de sjoelbak., mensen praatten en er was muziek.

Volgens mij voelde iedereen zich thuis; een aanwijzing hiervoor was dat kleine Bram zonder gene rondliep en met veel plezier op de piano ging spelen, samen met Marian, en later nog een keer. En op een gegeven moment zongen we met z'n allen *We shall overcome (We walk hand in hand, We are not afraid, We will live in peace)*, onder pianobegeleiding van AnneJet.



Voor mij was een hoogtepunt dat eerst Ahmet met de microfoon een *ballad* zong, in het Turks. Dat was ook prachtig. Desgevraagd vertelde hij dat dit een romantisch lied was. We praatten erover door en we kwamen er met ons allen op uit dat Verlangen wellicht het thema was. Vervolgens ging Salih ook een lied zingen in het Turks. Beide mannen stonden vol overtuiging te zingen, met een vaste stem, heel mooi!

En dan was er Jacomina die op haar gitaar speelde en daarbij een gospel over Abraham zong. Aan enkele mensen heb ik verteld over onze betrokkenheid bij het project van *Musicians without Borders*, voor Palestijnse kinderen. Ik kon merken dat dit veel indruk maakte op onze gasten.



Kortom: de sfeer was gemoedelijk en open. Er werd gekpraat en uitgewisseld, maar niet alleen! Er waren dus ook momenten van gezamenlijke aandacht. En we ervoeren dat samen zingen een goed gevoel van samenzijn geeft; “het opent de ziel,” hoorde ik iemand zeggen.

Dat er drinken was, thee, koffie, fris, en snoep, was natuurlijk ook fijn. Het was een uitermate gezellige middag, en volgens mij vonden alle aanwezigen dat.

De volgende data voor de Instuif zijn de zaterdagen 27 augustus en 24 september a.s., weer van 14.00 tot 16.00 uur.

André Maris

WAKEND BIJ JOU *ondersteuning in de laatste levensfase*



Dit is een mooi uitgegeven informatieboekje van Vrijwilligersorganisatie Stichting De Kap in Apeldoorn. Het gaat in dit boekje over de rol die vrij-willigers kunnen spelen in de laatste levensfase, afgewisseld met mooie foto's, gedichten en verhalen.

Er komt een exemplaar te staan in de boekenkast van de Mennozaal. Dan kun je het boekje inkijken of even lenen. Maar het is ook gratis af te halen bij de receptie van stichting De Kap, Regentesselaan 2B en online te lezen op www.dekap.nl

André Maris

PELGRIMSTOCHT NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELA

Lezing op 6 oktober 2022 in de Doopsgezinde kerk

Wandelschrijfster Anne-Marie Kruiper komt vertellen over haar pelgrimstocht; dat doet zij aan de hand van mooie foto's die ze maakte over de 800 kilometer lange voettocht naar Santiago de Compostela. Vol enthousiasme vertelt zij over haar ontmoetingen met mensen vanuit de hele wereld. Anne-Marie vertelt onder andere over het loslaten van zekerheden en onzekerheden en het aanvaarden van cadeaus van het leven.



Tijdens de lezing praat ze over de wandeltocht zelf, haar ontmoetingen en wat het haar bracht op fysiek, mentaal en spiritueel gebied.

Daarnaast geeft zij een inkijkje over de nodige voorbereidingen van deze wandeltocht, zoals het vooraf oefenen op andere wandelpaden en nadenken: wat is nu wel of niet handig om mee te nemen in de rugzak. Want ja... alles draag je uiteindelijk mee.

Over haar belevenissen schreef ze een boek met de titel *Simpel weg gelukkig* waar inmiddels de zevende druk van is verschenen. Ze beleefde de reis door het schrijven van het boek opnieuw.

"De pelgrimstocht heeft me veel gebracht", kijkt de Schoonhovense terug. "Het wandelvirus zit me nu in het bloed. Er gaat bijna geen dag voorbij, dat ik er niet aan word herinnerd. Het heeft me geleerd met hoe weinig je tevreden en gelukkig kunt zijn. Om te genieten van het moment en je niet te laten beperken door angsten en onzekerheden. Het deed me beseffen hoe prachtig de natuur is. Hoeveel aardige en lieve mensen er zijn. Ik blik met veel liefde terug op de reis die me krachtig heeft gemaakt."

Na afloop van de lezing is er de gelegenheid het boek aan te schaffen en met de schrijfster te praten over haar voet- en schrijfavontuur.

Lezing donderdag 6 oktober in de Doopsgezinde kerk, Paslaan 6 in Apeldoorn, aanvang 20.00h

Toegang € 5, inclusief koffie of thee

Vooraf reserveren: tel. 06-132 862 38, of mail naar:

djsteenbergen1961@outlook.com

BOEKBESPREKING



Timothy Snyder (auteur) en Nora Krug (illustraties)
Over tirannie - Twintig lessen uit de twintigste eeuw.

€ 19,95. 126 blz.

Uitgeverij Balans. 2017 en 2021 (illustraties). Vertaald door Inge Pieters, 2022.

Vooraf: De geschiedenis herhaalt zich niet. Maar we kunnen er wel van leren.

In de Verenigde Staten leek de democratie af te brokkelen onder het bewind van Donald Trump. En helemaal toen op 13 januari 2021 aanhangers van de aftredende president het Capitool bestormden. In Europa komen populistische partijen op die fundamenteën van onze rechtsstaat willen aantasten, denk aan een gewenst verbod op hoofddoekjes en het ter discussie stellen van de onafhankelijke rechtspraak.

De meeste mensen gaan ervan uit dat onze overheidsinstellingen stabiel genoeg zijn om antidemocratische aanvallen te weerstaan. Maar dit is een vergissing die in de Westerse geschiedenis vaker is gemaakt. Zo werd er ook over Adolf Hitler gedacht, toen zijn partij in het Duitsland van 1933 zomaar de grootste werd!

In dit mooi uitgegeven boek staan twintig lessen, die tevens de titels van de hoofdstukken zijn. Je kunt de lessen opvatten als persoonlijke aansporingen! Ik noem er enkele: 1. Gehoorzaam niet bij voorbaat; 2. Verdedig maatschappelijke instellingen; 8. Wees het eerste schaap over de dam; 9. Koester onze taal; 10. Geloof in de waarheid; 19. Wees vaderlandslievend. (*Dat is iets anders dan nationalistisch. Een nationalist is niet geïnteresseerd in wat er in de echte wereld gebeurt; die broedt op macht, wraak enzovoort*); 20. Wees zo moedig als je maar zijn kunt.

Daarbij staan er mooie tekeningen in, en foto's die de sfeer van de voorbije eeuw goed oproepen. De illustrator, Nora Krug, heeft tegenwoordig in de Volkskrant elke week een paginagrote bijdrage waarin zij de dagboek-aantekeningen van een kunstenaar in Sint-Petersburg en een man of vrouw in Kyiv in tekeningen weergeeft.

Dit is een hoogst actueel boek, en vooral: urgent. Ik kon het niet laten om dit boek cadeau te geven aan mijn zus en broers. Zij moeten het lezen!

Een advies: lees het langzaam en laat ieder hoofdstuk apart op je inwerken.

André Maris

Vakantiegeld Samen Delen

De actie Vakantiegeld Samen Delen is ook dit jaar weer een enorm succes. Door 31 samenwerkende kerken in de gemeente Apeldoorn zijn mensen uitgenodigd om iets van het eigen vakantiegeld te delen of een aanvraag in te dienen. De opbrengst van de actie laat zien dat er een groot vertrouwen is om aan te vragen en grote bereidheid om te delen.



Dat de nood onder mensen hoog is, werd zeer duidelijk. Dit jaar zijn er ruim 400 meer aanvragen binnengekomen dan vorig jaar! Er zijn in totaal 1125 aanvragen goedgekeurd. Zo bereiken we dit jaar ruim 2500 mensen (waaronder ruim duizend kinderen). Er zijn ruim 1000 giften gegeven, en dat heeft een nieuwe recordopbrengst opgeleverd van:

€ 191.124,08. Daar zijn we stil van. Dat is ongeveer 35.000 euro meer dan vorig jaar. Het gemiddelde bedrag dat een huishouden ontvangt is ruim 170 euro. Dat is een groot bedrag als je gewend bent van weinig te moeten rondkomen. Dat maakt echt een verschil voor mensen.

Samen met de actie Apeldoorn geeft warmte, eerder dit jaar, is het enorme bedrag van bijna € 300.000 euro herverdeeld in Apeldoorn. We danken alle gevers en aanvragers voor het grote vertrouwen in deze actie en voor het geloof in samen delen! Zo'n 200 vrijwilligers zijn deze weken op pad om te zorgen dat het geld bij de mensen komt.

Vakantiegeld Samen Delen wenst u een fijne zomer!



Instuif 18 jun jl.
(zie ook blz 11/12)

MAANDAGENDA AUG / SEPT 2022		
Kerkenraad	maandag 22 aug maandag 19 sept	13.30h
Koffie/thee ochtend Jonge Vrouwen	dinsdag 16 aug (<i>Zoë Kuit</i>) dinsdag 13 sept	10.30h 14.00
Wijkvertegenwoordiging	dinsdag	14.00h
Schoonmaak kerk	dinsdag 09 aug dinsdag ?? sept	13.30h
Gesprekskring <i>‘Een wereld van verschil’</i>	woensdag 28 sept woensdag	14.30-16.30h
Eat & Meet	woensdag 28 sept woensdag	17.30h
Literatuurkring	woensdag 14 sept	17.30-19.45h
Gespreksgroep Co-exist <i>‘Vrij en zinnig geloven’</i>	woensdag 05 okt woensdag	17.30-19.45h
Mennokoor	elke maandag v.a. 29 aug	20.00-21.30h
Instuif	zaterdag 27 aug zaterdag 24 sept	14.00-16.00h
Mediteren <i>‘De stilte ervaren’</i>	elke 1 ^e en 3 ^e dinsdag van de maand v.a. 20 sept	18.30-19.30h
Leerhuis	dinsdag 11 okt dinsdag	10.15-11.45h
Hemels Gezang	vrijdag 30 sept vrijdag 27 mei	20.00-21.30h

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde Kerk, Paslaan 6, Apeldoorn, tenzij anders aangegeven. **NB: kijk voor actuele (corona-)informatie op de website.**

VAN DE REDACTIE

Ieder die een bijdrage aan deze Uit-de-Pasch heeft geleverd heel hartelijk dank. De volgende uitgave zal verschijnen maandag **03 okt** 2022 (*digitaal*), en zsm daarna op papier.

Uw kopij graag **uiterlijk donderdag 29 sep**, maar liefst eerder, bij de redactie, bij voorkeur in **Word**-opmaak.

NB: eventuele persoonlijke informatie en/of foto's met duidelijk herkenbare personen alleen met toestemming van betrokkenen!

DOOPSGEZINDE GEMEENTE APELDOORN e.o.

verdere gegevens

JONGE VROUWEN: Zr. J. Hommes - de Boer

LEDENADMINISTR: Zr. H.S. Dolleman - Bertoen

WIJKCOÖRDINAT.: Zr. J. Hommes - de Boer
zie verder onder Jonge Vrouwen

MENNOKOOR: Zr. S.A.G. Koopman-Nagtegaal

BROEDERKRING: Br. P.B.S. Kat

JONGEREN: Br. D.J. Steenberg
voor nadere gegevens zie voorblad onder Voorganger

BETAALREKENINGEN

Doopsgezinde gemeente Apeldoorn e.o.

NL16 INGB 000 2536573 t.n.v. Doopsgezinde gemeente Apeldoorn e.o.

Maatstaf voor de ledenbijdrage:

- individuele leden ca. 1,5% van het belastbaar inkomen
- echtparen (beiden lid) 2% van het belastbaar inkomen
- vrienden: € 120,- per jaar
- vergoeding kosten afdracht aan A.D.S.: € 70,- per lid
- vergoeding kosten maandblad: € 15,-; incl. porto € 25,-

Mennokoor

NL21 INGB 000 6090078 t.n.v. Doopsgezinde gemeente betreft

Mennokoor



**MENNO
SIMONS**

*“Want een ander fundament,
dan dat er ligt,
namelijk Jezus Christus,
kan niemand leggen”
(1 Kor. 3-11)*



**Afzender:
Paslaan 6
7311 AK Apeldoorn**

