

JAARGANG 50 NR. 2
DEC 2021 / JAN 2022

Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn e.o.



UIT - de - PASCH

DOOPSGEZINDE GEMEENTE APELDOORN e.o.

KERKGEBOUW: Paslaan 6, 7311 AK Apeldoorn

WEBSITE: www.dgapeldoorn.doopsgezind.nl
webmaster: Zr. A.J. Bennink
of info: secretariaat@dgapeldoorn.doopsgezind.nl

VOORGANGER: Br. D.J. Steenberg

**MUZIEKCOÖR-
DINATOR:** Zr. A.J. Bennink

KERKENRAAD:

voorzitter: Zr. A.J. Bennink

secretaris: Br. A. Maris

email: secretariaat@dgapeldoorn.doopsgezind.nl

penningmeester: Zr. A. van Dijk

overige leden: Zr. J. Hommes - de Boer

Zr. H.S. Dolleman - Bertoen

TWEEMAANDELIJKS BLAD *UIT- de-PASCH*

Redactie:

Zr. M. van der Schee

J. Dolleman (+ *opmaak*)

UIT - de - PASCH

Jaargang 50 nr. 2

DEC 2021 / JAN 2022

Mededelingenblad van de
Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn e.o.

Alle activiteiten in de kerk zijn t/m 12 december afgelast vanwege coronabesmetting bij leden.

Alle activiteiten na 17.00 uur zijn t/m 18 december afgelast en daarna onder voorbehoud van de dan geldende regels.

VIERINGEN

Paslaan 6

Aanvang 10.00 uur

Zondag 12 dec
3^e Advent

~~ea. 11.30h~~

Br. Dirk Jan Steenbergen --> *wordt: online-viering*

~~Extra collecte: City Pastoraat Herberg Kerst (2)~~

~~Aansluitend: Najaarsledenvergadering~~ (zie blz. 12)

Zaterdag 25 dec
1^e Kerstdag

Br. Dirk Jan Steenbergen

m.m.v. Mennokoor

Extra collecte: *DG Wereldwerk*



Zondag 09 jan

Br. André Maris

Extra collecte: *Peace Brigade International (PBI)*

Zondag 16 jan

Regentessekerk (VVR): Ds. K. Douwes

Zondag 23 jan

Br. Dirk Jan Steenbergen

*Wereldbroeder-
schapsdag*

Extra collecte: *Mennonite World Conference (MWC)*

Zondag 13 feb

Mw. Marianne Visch

Extra collecte: *Kerk en vluchteling Apeldoorn*

LICHT OP HANDEN

De donkere tijden voor Kerst zijn aangebroken. En dit jaar zijn ze wel weer erg donker, zowel letterlijk als figuurlijk. Corona is niet weg maar weer opgelaaid. Veel van de dagen laat de zon zich amper zien. En de kerstversiering brengt niet het licht van de andere jaren omdat je nauwelijks door de stad durft te lopen. Jammer toch. Het kan ook een gezellige tijd zijn. Maar dat lijkt ook dit jaar niet te lukken.

En toch.... Tegen beter weten in hangt de adventsster voor het raam. Tegen beter weten in steken we in de kerk de adventskaarsen aan. Elke week eentje meer, steeds iets meer licht in de donkere dagen. Misschien wel tegen beter weten in blijven we hopen op betere tijden.

Maar aan die betere tijden kunnen we zelf ook wat doen. We kunnen het af laten hangen van dat kind in de kribbe eind december. Maar we kunnen ook zelf een kaart ter hand nemen, er een adres opzetten, een paar mooie woorden en dan op zoek naar een brievenbus.

Heb je geen idee wat je erop moet schrijven? Hier twee gedichtjes.

Kees van der Zwaard:

Ergens tussen de sterren
 Staat de ster van God
 Hij heeft geen naam
 Hij is van licht
 Ik weet niet hoe ik hem
 herkennen kan
 Ik kijk omhoog en denk bij
 elke ster:
 Misschien ben jij het wel

Ergens tussen alle mensen
 Komt het kind van God
 Hij heeft een naam
 Hij is van licht
 Ik weet niet hoe ik hem
 herkennen kan
 Ik kijk om me heen en denk bij
 ieder kind:
 Misschien ben jij het wel

Of Bette Westera:

Licht speelt	Licht bruist	Licht gloort	Licht lonkt
Licht straalt	Licht brandt	Licht glanst	Licht lacht
Licht spreekt	Licht breekt	Licht geeft	Licht leeft

Schrijf zo'n gedichtje speels op een kaartje. Plak of teken er een ster bij. Of iets anders creatiefs. En.... je bent/wordt zelf een lichtje in de wereld. Weg met die donkere tijden. Leve het licht dat op handen is.

REDACTIE UIT-DE-PASCH

We weten niet anders dan dat Ineke de Vries de redacteur is van Uit-de-Pasch, ons gemeenteblad. Meer dan 40 jaar heeft ze deze taak met genoeg vervuld. Stukjes schrijven, kopij vragen, de ingezonden kopij doornemen en alle kopij op een rijtje zetten. Iedere maand en nu dan eens per twee maanden verschijnt er dan een nieuwe Uit-de-Pasch. Sinds een aantal jaren wordt Ineke bijgestaan door Jan Dolleman, die de opmaak keurig verzorgt.

Maar de tijd heeft niet stil gestaan en Ineke wil het graag wat rustiger aan gaan doen. Daarom is het tijd om haar redacteurschap over te dragen.

De kerkenraad heeft Margreet v.d. Schee bereid gevonden om deze taak op zich te gaan nemen, wederom in samenwerking met Jan. Daarmee zijn we erg blij, want Uit-de-Pasch is een belangrijke informatieschakel in onze gemeente.

Deze uitgave is dus de eerste onder redactie van Margreet en Jan.

We willen Ineke graag bedanken voor haar jarenlange inzet voor Uit-de-Pasch.

Dat doen we niet alleen hier, maar bij gelegenheid ook een andere keer.

Ineke, geniet van je vrije tijd en Margreet, veel succes met deze nieuwe taak!



*DE REDACTIE WENST U ALLEN GOEDE EN
PLEZIERIGE FEESTDAGEN EN BOVENAL EEN
GOED EN GEZOND 2022 !!*

ONDER DE STER

Jij bent toch ook blij te leven
Onder de Ster
Wat ook nog schrik mag geven ...
God is niet ver.

Bethlehem wordt gevonden
nog in Den Haag.
Bethlehem is in Londen,
Moskou en Praag.

Altijd is Hij te vinden
glanst niet inde nacht
hier op alle winden
waar men ook wacht?

Vond jij Hem ook, God-met-ons
zoals beloofd?
Iedere dag is kerstdag
voor wie gelooft.

Want niet alleen die ene
nacht klonk het lied
Hoe vele zijn reeds verschenen,
klonk het ooit niet?

Inge Lievaart
Uit: *Vonkeltje, Advent 2021*



ECHT WAAR?

In een droom liep ik een winkel binnen,
achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg: wat verkoopt u hier?
Alles wat U maar wilt, zei de engel.

O, zei ik, echt waar?
Ik wil dan graag vrede op aarde,
opheffing van onderdrukking,
geen honger meer,
een huis voor alle vluchtelingen

Wacht even, zei de engel,
U begreep me verkeerd.
We verkopen hier
geen vruchten,
enkel zaden

Uit: Medemens2, PKN

JUBILEUMVIERING 125 JAAR



125 jaar DGA-logo

Eindelijk kwam het er dus toch van, aandacht voor het feit dat onze Doopsgezinde gemeente Apeldoorn 1 mei jl. 125 jaar bestond. Door de Coronaperikelen moest de viering een paar keer uitgesteld worden, tot het op 31 oktober 2021 mogelijk werd een groter aantal personen te ontvangen. Voordeel: het gaf de voorbereidingsscommissie wel wat meer tijd een plan te bedenken. En uit te voeren.

Welkom

Bij binnenkomst was er koffie/thee en gebak; het was voor velen al een blij weerzien, vaak na lange tijd.

Voorzitter AnneJet Bennink kon ca. 80 genodigden begroeten: (oud-)leden, oud-predikanten, vertegenwoordigers van andere kerkgenootschappen en andere belangstellenden.



Bij een jubileum hoort een terugblik. Jan Dolleman kreeg als eerste het woord; hij had zich grondig verdiept in onze geschiedenis, m.n. de periode vanaf het begin in 1896, en wat daaraan voorafging, tot en met de ingebruikneming van onze eigen kerk aan de Paslaan in dec. 1930. Belangrijkste bron hiervoor was de website www.delpher.nl, met zeer veel digitale krantenartikelen uit die tijd; dit leverde een uitvoerig historisch overzicht op.

Bijzonder in die periode was de zeer nauwe band met de Ned. Prot. Bond, zowel fysiek (het delen van haar gebouw, op de plaats van de huidige Regentessekerk), als personeel (de eerste twee DG-predikanten waren, tot 1925 tevens voorganger bij de NPB).



gebouw Protestantenbond

Een geweldig stuk werk!

De Viering

Onze voorganger Dirk Jan Steenbergen zorgde voor een opzienbarend begin door met een banier en een speciaal Jubileumlied zingend binnen te komen. Dat zette de toon voor een optimistisch en ontspannen vervolg, met o.m. de vertoning van een filmpje van het optreden van een groot harmonie-orkest in de oliebollendienst van 29 dec. 2013.

Na het door allen gezongen welkomstlied “*Vrede voor jou*” (afwisselend koor/allen) was de lezing uit Statenvertaling resp. Basisbijbel 2 Korinthe 13: 5-13; centraal vers 9.

toen: *‘En wij wensen ook dit, namelijk Uw volmaking’, resp.*

nu: *‘Ik wil zó graag dat jullie helemaal vol van Christus zullen zijn’.*

Het thema van de overdenking was Omaniui: Oud maar niet uit. Een opwekking om niet bij de pakken neer te gaan zitten en vertrouwen te hebben in de toekomst waarin we als gemeente en als individueel gemeentelid van betekenis kunnen blijven.

We zongen veel, niet alleen als Mennokoor - met zeer welkome versterking van het JokoTreeskoor -, maar ook met z’n allen bekende melodieën met aangepaste teksten. Zoals het slotlied, op de melodie van Molly Malone:

*Wie alles berekent
Vindt ook vanzelfsprekend
Dat toekomst en lot gaan hoe Hij het bepaalt.
Die gelooft niet in dromen
Die ooit kunnen komen
Beseft niet hoe alles toch gaat hoe het gaat

Je kunt heel veel hopen
Maar ’t kan anders lopen
Dan hoe ’t in het hoofd en de plannen vaak staat
Dus open de deuren
En laat het gebeuren
En leg j’r bij neer dat het gaat hoe het gaat.*

Met refrein:

*Het gaat hoe het gaat (2x)
Dus leg j’r bij neer dat het gaat hoe het gaat.*

Na de Zegenbede zongen we “*Ga mee met ons, wie zijn we zonder U*” (melodie van ‘*Blijf mij nabij*’).

Na afloop was er tijdens de borrel ruim tijd om na te praten. De catering was uit de kunst, dankzij alle inspanningen van Heleen (en haar bakkunst niet te vergeten), Janny, Margriet en Marja.

Herinneringen werden opgehaald aan de hand van op panelen opgehangen oude foto's en fotoboeken die Tjep Hesselink destijds had samengesteld.

Maar ook was er voor de gelegenheid een tentoonstelling ingericht door beeldend kunstenaar Wiebe van Dingen en Dirk Jan Steenberg, getiteld "Recht of Krom?", te bezichtigen tot 28 november.

De gemeente mocht ook een aantal cadeaus in ontvangst nemen, o.a. een opgezette specht.



De organisatie vergde veel tijd en energie; daar hebben velen een bijdrage aan geleverd, zoals de Jubileumcommissie, bestaande uit Dirk Jan, Heleen, André, Stijn en Ineke maar ook degenen die de kerk hebben ingericht, boodschappen gedaan en nog veel meer!

Bij de uitgang kreeg iedere bezoeker een draagtas met opdruk aangeboden, zodat de gemeente ook op straat zichtbaar zal zijn, alsmede een exemplaar van het speciale jubileumboekje, met daarin naast het stukje geschiedenis, ook aandacht voor meer hedendaagse activiteiten.

Vermeldenswaardig is verder dat het aanzicht van de kerk opgeknapt werd; de hekken en de zijdeur werden (groen) geschilderd en de betonnen omheining werd door een Graffitigroep van Bijbelse voorstellingen voorzien. Ondanks mijn oorspronkelijke bedenkingen (hè, graffiti?) vind ik het resultaat heel geslaagd en beslist een verfraaiing.

Veel dank aan de kerkenraad en iedereen die ervoor gezorgd heeft dat het een zeer geslaagde middag werd.



Impressie Bijbelse graffiti-muurschilderingen

VIERING ZONDAG 14 NOVEMBER

Twee lezingen: Marcus 8: 22-30 en Johannes 9: 8-12 en 22-30

De dienst begon met het vertrouwd: ‘*Onze hulp is in de naam van de Heer ...*’,

Beide lezingen gaan over de genezing van een blinde man. Ons wordt voorgehouden dat wij geloof nodig hebben om de werkelijkheid helder te kunnen zien. In plaats van de ‘open ruimte’ tijdens de dienst, kreeg de gemeente het verzoek om direct na de dienst vier vragen met elkaar te bespreken die op papier werden uitgedeeld. Dit waren de vragen:

1. Waaraan herkent u een doopsgezinde dienst?
2. Wat zou u niet willen missen in een doopsgezinde dienst?
3. Wat maakt een gemeente voor u tot een doopsgezinde gemeente en herkent u dat ook in de vormgeving van de dienst?
4. Wat is voor u het ‘eigene’ van doopsgezinden, doopsgezinde gemeenten en doopsgezinde kerkdiensten?

Deze vragen brachten ons inderdaad in gesprek en zijn positief gewaardeerd, dus er is een snaar aangeroerd! De antwoorden zijn niet in de grote kring openbaar gemaakt, maar zullen hun uitwerking nog kunnen krijgen. Ik denk daarbij aan het lied waarmee we de dienst besloten: lied 969 ‘*In Christus is noch west noch oost*’.

VIERING ZONDAG 28 NOVEMBER

De jaarlijkse herdenkingsdienst voor de overledenen. In het bijzonder herdachten wij onze gemeenteleden Harmen Visser en Marleen Traarbach. De dienst werd geleid door André Maris, die op het laatste moment voor de door het corona-virus getroffen Dirk Jan inviel. Een speciaal welkom was er voor de kinderen van Harmen. Ons kerkkoor was aanwezig en zong een mooi begin: ‘*Nothing is lost on the breath of God.*’

Psalm 90, de eeuwige toevlucht voor de vergankelijke mens, was de kern van deze dienst. Het is een gebed van Mozes, een verootmoediging. In zijn overdenking stond André stil bij de moeilijke strofe dat Gods toorn de mens zal treffen, maar ook dat geen van ons verloren zal gaan.

Velen staken één of meer kaarsjes aan ter nagedachtenis aan wie hen lief waren en zijn. We hebben gezongen en gebeden en ten slotte was er koffie en thee, onder het genot waarvan we even in contact met elkaar konden komen. Met het mondkapje op en dan weer even af, tussen neus en lippen, maar we waren er! En met velen, ondanks de verscherpte corona-maatregelen. Dank gaat uit naar allen die deze dienst met Woord en muziek en koffie steeds weer mogelijk maken.

NU ZAL HET WEL GAUW GAAN SNEEUWEN

Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen,
dan worden de wegen wit.
Dan rijden de drie kamelen,
waarop elk een koning zit.
Door een woestijn van eeuwen,
vol boosheid en gevit.

De herders liggen bij nachte,
te waken op het veld.
Bij hun schapjes met witte vachten,
een engel heeft het hun verteld.
Dat Jezus niet langer kon wachten,
want de wereld moet hersteld.

Door een woestijn van eeuwen,
vol boosheid en gevit.
Rijden de drie kamelen,
waarop elk een koning zit.
Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen,
en dan wordt de wereld wit.

Wat herders en koningen hopen,
het maakt geen verschil:
'Men kan het geluk niet kopen,
maar voor goede mensen een goede wil'
Gaat de hemel eenvoudig open,
en dan wordt alles stil.

Alleen wie het kwade begeren,
die mogen niet binnen gaan.
De hemel is daar voor wie leren,
de goedheid te verstaan.
Die de mensen door ons ontbereren,
als wij hebben kwaad gedaan.



Anton van Duinkerken (1903- 1968)

Uit: *Vonkeltje, Advent 2021*

GEWOON GAAN

Dat was het motto van de 5^e oecumenische pelgrimstocht voor klimaatgerechtigheid. De tocht was gestart in Zielona Gora (Polen) op 14 augustus en eindigde in Glasgow (Schotland) op 2 November bij de wereldklimaatconferentie 2021 die daar werd gehouden.

Met deze tocht wilden de pelgrims zich inzetten voor klimaatbescherming en klimaatgerechtigheid. Het was een tocht van 77 dagen, die sommigen helemaal voltooiden en anderen zich voor een gedeelte bij de groep aansloten. Het waren allemaal bescheiden mensen die zich op kleine schaal wilden inzetten voor het milieu en juist met de wandeling wilden laten zien dat o.a. alternatieve vervoersvormen belangrijk zijn. Zij waren de enige groep die lopend naar de klimaatconferentie ging. Anderen kwamen met het vliegtuig, boot, auto en met de voettocht wilden zij ook een signaal afgeven. Een ander thema was duurzame landbouw en dat gaven zij zelf gestalte door te kiezen voor vegetarisch of veganistisch voeding. Zij zijn bevlogen en geloven dat de wereld de nodige veranderingen kan teweegbrengen.

Zondag 3 oktober is de groep van 30 mannen en vrouwen, drie liepen al vanaf het begin mee, in Apeldoorn aangekomen en in het cultureel centrum van de Eyup Sultan Moskee welkom geheten door de locoburgemeester. Daarna hebben zij in de Onze Lieve Vrouwekerk een diner gehad en hebben ze daar ook een oecumenisch avondgebed bijgewoond.

Vervolgens zijn ze naar de slaapplekken gegaan. Hiertoe stelde, net als de Goede Herderkerk en de Regentessekerk, ook de Doopsgezinde Gemeente haar kerk beschikbaar, elk voor een derde deel van de pelgrims. Vrijwilligers van de Oecumenische Basisgemeente namen daar de organisatie ervan voor hun rekening.

In de kerkzaal waren met de rijdende panelen en kleurige doeken slaapplekken ingericht. Ook in de kerkenraadskamer, in de Mennozaal en boven sliepen pelgrims. Dat waren Zweden. Dankzij Google Translate konden de mededelingen voor de pelgrims in het Zweeds worden vertaald. Aan het einde van de dag heerste er een vredige sfeer in de Vermaning.



Tafel gereed voor een hapje en drankje 's avonds

Maandagochtend om zeven uur werd het ontbijt verzorgd, aan een grote tafel midden in de kerkzaal. Bij melk, brood en muesli kwamen interessante gesprekken op gang over de doopsgezinde traditie en de Basisgemeente. Een mooi moment, zo in de vroege ochtend in een stille kerk.

De pelgrims werden begeleid naar de Goede Herderkerk voor een kort liturgisch moment: *“Er gebeurt ontzettend veel rondom ‘Glasgow’. Wandelingen, acties. Zo worden mensen steeds meer bij de klimaatproblemen betrokken. Ook in Apeldoorn. Een vorm van geestverwantschap, je hoort erbij. De klimaatcrisis is ons gezamenlijk probleem, van wereldleiders en betrokken burgers”*.



Oorkonde als dank voor het verblijf in de kerk

De groep zette vervolgens koers richting Don Bosco in Assel, waar de lunch geregeld was. Na 27 kilometer was dan het einde van deze etappe in Voorthuizen.

Na het vertrek van de pelgrims maakten vrijwilligers de kerk weer schoon, er werd geboend en gesopt en om 11.00 uur zag de kerk er weer tiptop uit.

Op zaterdag 9 oktober om 16.50 uur wijdde KRO/NCRV een inspirerende uitzending aan de ontvangst van de pelgrims in Apeldoorn. Daarin ook beelden vanuit de Doopsgezinde kerk, terug te zien op:

<https://tvblik.nl/petrus-in-het-land/9-oktober-2021>



*Jubileumviering 125jr
onder toezien oog van de
1e predikant ds. v.d. Vegte*

JONGE VROUWEN

Het vorige stukje van de Jonge Vrouwen eindigde met: we kijken uit naar de volgende bijeenkomst. Geweldig om dan te merken dat we op 26 oktober jl. met 9 vrouwen bij elkaar waren in de Mennozaal. Op afstand van elkaar en toch goed te verstaan.

Na het welkom werd de kaars aangestoken, opdat het licht en de warmte, doorgegeven kan worden aan eenieder, die het nodig heeft.

Het voorgelezen gedicht was aangepast aan de tijd, de herfst.

"De herfst begint"

*Je ziet het in de tuin,
in de bomen en de bossen
je voelt het in de lucht
en in je eigen lenden!
Je gaat mee de herfst in!
Tegen de herfst is geen kruid gewassen !
Maar de herfst is mooi
en kan zo warm van kleuren zijn !
De laatste vreugden van het leven
zijn stiller, maar ook voller en dieper !
Laat de herfst maar over je komen !
De zomer is onherroepelijk voorbij !*

Het onderwerp "Hoe zie jij de toekomst en wat verwacht je ervan" werd besproken. Met voor iedereen op de achtergrond de corona, het milieu en het ouder worden. We konden allemaal onze gedachten daarover uitspreken. We luisterden naar elkaar en soms kregen of vroegen we om uitleg. Een heel open en boeiende middag.

We kijken weer uit naar de volgende bijeenkomst.



POËZIEAVOND



Corona heeft ons verhinderd afgelopen januari onze traditionele Poëzieavond te houden. Maar nu gaat het weer gebeuren!

Voorafgaand aan de landelijke Poëzieweek houden wij onze Poëzieavond. Die avond dragen wij zelf gedichten voor. Gedichten die we mooi vinden, om wat voor reden dan ook: ontroerend, diepzinnig, vermakelijk, vrolijk, droevig. Het mag een eigen gedicht zijn of ook een gedicht van iemand anders. Alle poëzie is welkom. Doe mee, of kom in ieder geval luisteren!

Wil je een gedicht inbrengen op deze altijd sfeervolle en gezellige poëzieavond, geef je dan op bij een van de hieronder vermelde personen. Bij hen kun je ook terecht voor meer informatie. Er wordt ook weer een boekje gemaakt met alle ingebrachte gedichten, dat op de avond wordt uitgereikt. **Daarom is er een uiterste inleverdatum voor de gedichten: 5 januari 2022!**

Datum	Dinsdag 18 januari 2022
Tijd	19.30 – 22.00 uur
Plaats	Regentessekerk
Kosten	€ 5,00 p.p., incl. boekje. Contant afrekenen is niet mogelijk. Wij verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. 'De Groene Hoed, Poëzieavond 18 jan 2022'.

Bij opgave graag uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en emailadres vermelden.

INSTUIF



Voor de (tijdelijke) vluchtelingen uit het AZC Apeldoorn en belangstellende inwoners uit Apeldoorn willen we vanaf januari een maandelijkse instuif in onze doopsgezinde kerk organiseren.

Tijdens deze bijeenkomsten is er gelegenheid om bij een kopje thee of koffie en wat lekkers met elkaar te praten of een spelletje te doen.

De eerste bijeenkomst:

Zaterdag 8 januari van 14.00 – 16.30 uur

Paslaan 6, 7311 AK Apeldoorn

In contacten met het AZC is gebleken dat veel tijdelijke bewoners graag wat meer contact met Nederlanders zouden willen hebben. De leiding van het AZC ondersteunt het initiatief.

Doe je mee? Alle hulp is welkom.

KERSTHERBERGEN IN APELDOORN

Kerstherbergen ‘De Herberg’ en ‘De Druif’ bieden ook dit jaar gelegenheid het feest van licht en warmte te vieren. Helaas zal het door corona ook dit jaar binnen de richtlijnen van het RIVM moeten plaatsvinden, maar de gezelligheid is er niet minder om. Juist nu is er des te meer behoefte aan.

De Apeldoornse Kerstherbergen draaien op goede wil, vrijwilligers en giften. Wilt u ook een steentje bijdragen? Voor € 7,50 kunnen wij onze gasten verwennen met lekkere hapjes, koffie of thee met iets lekkers, soep en een broodje en een kleine attentie. Giften zijn welkom op rekening NL 94 INGB 0002 0756 80 ten name van Werkgroep Kerstherbergen, Apeldoorn.

Een eventueel restant van de giften wordt ook gebruikt voor onze doelgroep.

Dankzij uw gift wordt het voor onze bezoekers op deze manier een Kerst waar zij zich gezien mogen voelen. Bedankt!

Kerstherberg ‘De Herberg’ – centrum Apeldoorn

Kerstherberg ‘De Druif’ – De Drie Ranken, De Maten, Apeldoorn

MAANDAGENDA DEC 2021 / JAN 2022		
Kerkenraad	dinsdag 11 jan dinsdag 08 feb dinsdag	13.30h
Jonge Vrouwen	dinsdag 01 feb dinsdag	14.00h
Wijkvertegenwoordiging	dinsdag	14.00h
Gesprekskring 'Waar staan we & Hoe verder'	dinsdag 25 jan dinsdag	14.30-16.30h
Eat & Meet	dinsdag 25 jan dinsdag	17.30h
Literatuurkring	dinsdag 11 jan	20.00-22.00h
Gespreksgroep 'Geloven in 21 ^e eeuw'	woensdag 05 jan woensdag 02 feb	14.00-16.15h
Mennokoor	iedere maandag (14 , 20? dec)	20.00-21.30h
Mediteren 'De stilte ervaren'	elke 1 ^e en 3 ^e dinsdag van de maand (07 , 21? dec)	18.30-19.30h
Leerhuis	dinsdag 18 jan dinsdag 08 feb	10.15-11.45h
Hemels Gezang	vrijdag 17 dec vrijdag 28 jan	20.00-21.30h

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde Kerk, Paslaan 6, Apeldoorn, tenzij anders aangegeven. **NB: kijk voor actuele (corona-)informatie op de website.**





**MENNO
SIMONS**

