

JAARGANG 49 NR. 3
FEB / MRT 2021

Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn e.o.



UIT - de - PASCH

DOOPSGEZINDE GEMEENTE APELDOORN e.o.

KERKGEBOUW: Paslaan 6, 7311 AK Apeldoorn tel. 055 - 312 34 87
(**postadres:** zie *secretaris*)

WEBSITE: dgapeldoorn.doopsgezind.nl
webmaster: Zr. A.J. Bennink
of info: secretariaat@dgapeldoorn.doopsgezind.nl

VOORGANGER: Br. D.J. Steenbergen tel. 06 - 420 020 91
Ravelstraat 30, 8031 DD Zwolle
email: steenburger@kpnmail.nl

MUZIEKCOÖRDINATOR: Zr. A.J. Bennink
voor nadere gegevens zie voorzitter KR

KERKENRAAD:

voorzitter: Zr. A.J. Bennink tel. 06 - 137 408 56
Amsivarilaan 17, 7312 HS Apeldoorn
email: ajbennink@hotmail.com

secretaris: Zr. A. van Dijk tel. 0575 - 51 91 47
Paulus Potterstr. 79, 7204 CS Zutphen
email: secretariaat@dgapeldoorn.doopsgezind.nl

penningmeester: *vacant*

2e penningmeester: *zie secretaris*

overige leden: Zr. J. Hommes - de Boer tel. 055 - 533 55 38
Vanenburg 14, 7339 DN Ugchelen
email: janny12@planet.nl

Zr. H.S. Dolleman - Bertoen tel. 055 - 533 83 44
Hoenderloseweg 73, 7339 GB Ugchelen
email: hsbertoen@dolleman.net

TWEEMAANDELIJKS BLAD *UIT- de-PASCH*

Redactie:

Zr. C. de Vries Maasstraat 31, 7333 JC Apeldoorn
tel. 055-533 60 92 of 06-307 979 83
email: cdevries399@gmail.com

J. Dolleman (+ *opmaak*) tel. 06-141 727 16, *email: jan2@dolleman.net*

UIT - de - PASCH

Jaargang 49 nr. 3

FEB / MRT 2021

Mededelingenblad van de
Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn e.o.

Beste leden en vrienden,

De kerkenraad heeft tot 1 april 2021 alle vieringen en andere activiteiten afgelast.

We betreuren het dat we elkaar niet in de kerk kunnen ontmoeten voor bijeenkomsten, maar we blijven in deze moeilijke periode zoeken naar nieuwe mogelijkheden, zoals de online vieringen en de online gespreksgroep.

Daarnaast zijn individuele contacten hoopgevend.

We hopen weer een viering te kunnen organiseren op Witte Donderdag 1 april en Pasen zondag 4 april.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,

AnneJet Bennink, vz

VIERINGEN

(onder 'corona'- voorbehoud)

Paslaan 6

Aanvang 10.00 uur

~~Zondag 14 feb (wijziging) Br. André Maris
Extra collecte: St. Doopsgezind Wereldwerk~~

Zondag 21 feb Regentessekerk (VVR): Ds. K. Douwes

~~Zondag 28 feb Br. Dirk Jan Steenbergen --> wordt: online-viering
Extra collecte: City Pastoraat Herberg (1)~~

Zondag 07 mrt Regentessekerk (VVR): Drs. L.C. Bulens

~~Zondag 14 mrt Dhr. Theo van Driel
Extra collecte: City Pastoraat Herberg (2)~~

Zondag 21 mrt Regentessekerk (RGA): Mw. ds. I.L. Tan

~~Zondag 28 mrt Br. Dirk Jan Steenbergen -->wordt: **online-viering**
Extra collecte: ~~Edukans~~~~

Witte Donderdag 19.30h Br. Dirk Jan Steenbergen
01 apr Avondmaalsviering
Extra collecte: *Kerk en Vluchteling, Apeldoorn*

Zondag 04 apr Br. Dirk Jan Steenbergen
1^e Paasdag Extra collecte: *Mennokoor*

NB: voor actuele informatie over de diensten in de Regentessekerk zie
<https://www.regentessekerk.nl/vieringen/kerkdiensten/>

NB: vanwege het wat beperkte kopij-aanbod (Corona-crisis?) hebben wij deze keer een extra ruime hoeveelheid gedichten opgenomen. Een aantal betreffen inzendingen voor de Poëzie-avond, die vorige maand afgelast moest worden ivm de Corona-crisis. Na overleg met de Poëzie-cie. en met toestemming van de inzenders kunnen deze nu in de kerkbladen worden geplaatst.

We hopen U hiermee in deze zware tijden extra leesplezier te verschaffen,
de redactie



Het nieuwe raamwerk bij de kerk
(foto's: Marian Dijkhof)

40 DAGEN NAAR PASEN

Tijden veranderen. Soms snel, maar in de kerk gaat het vaak wat rustiger. Minder mee in de waan van de dag en wat meer op de getijden van de eeuw. Maar toch. Heden ten dage word ik overspoeld met ideetjes voor de '40 dagen tijd'. De dagen tussen carnaval (Aswoensdag) en Pasen waarbij de zondagen niet meetellen. Wanneer je dan een beetje rekent kom je tot 40. Als kind herinner ik me niets van een dergelijke tijd. Je had carnaval, in het zuiden, en dan een poos later was het Pasen. Klaar. Ik wist niet eens dat het met elkaar te maken had.

Pas later, toen ik zelf jeugdwerk deed, kwamen de 40 dagen projecten, de hongerdoeken, de voetstappen op de vloer van de kerk. En nog weer later de 40 dagenkalenders, waarvan er ook een meegeleverd wordt bij deze 'Uit-de-Pasch'. Met een bezinningstekst voor elke dag. Je kunt ook nog een gratis cd en een tijdschrift aanvragen. Misschien toch aardig in deze coronatijd.

Veertig dagen die van oorsprong bedoeld zijn om te vasten. Na het carnaval een tijd van bezinning. Dat is een mooi jaarlijks terugkerend fenomeen. Sommige mensen drinken bv 40 dagen geen alcohol. Of ze eten geen koekjes. Op deze manier word je steeds even geconfronteerd met die tijd van bezinning. Persoonlijk met vragen als 'Wat doe ik, wat wil ik (nog), waar wil ik naar toe'. Of breder met vragen over de gemeente of over de samenleving. In deze tijd vallen dit jaar bijvoorbeeld de verkiezingen. Waar stem je op? Welke partij? Wat willen ze? Ook iets om op te bezinnen.

De bijgeleverde kalender besteedt aandacht aan de 'zeven werken van barmhartigheid'. Afgeleid van de tekst uit Mattheus 25 : 35,36, met als kernzin: wat je aan de minste van de mensen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan'. Dat is wel iets moois om over na te denken. Hoe breng ik mijn geloof in de praktijk. En dan met deze tekst in het achterhoofd. Elke week één van de werken.

Ik hoop jullie met Pasen te ontmoeten. Als het tenminste mag.

Dirk Jan Steenbergen

UIT DE KERKENRAAD *dd 19 januari 2021*

Op 19 januari voegde de kerkenraad zich weer achter het computerscherm voor een lange agenda.

Heleen Dolleman las een gedicht ‘*Als mens op aarde*’, waarvan de laatste zin luidt ‘*vrede op aarde is het allermeeeste waard*’.

De kerkenraad had in vervolg op de verscherpte maatregelen vanwege Covid-19 besloten het kerkgebouw tot 9 februari te sluiten. Nu is het besluit genomen deze sluiting te verlengen tot de Paastijd begin april. Naar aanleiding van de berichten over de kerstdienst en de Pastorale brieven constateert de kerkenraad dat er in onze gemeente sprake is van een brede diversiteit in beleving van geloof en traditie.

De kerkenraad hecht er aan eraan te herinneren, dat de ledenvergadering in 2018 heeft gekozen voor verandering en naar buiten treden. Dit gaat uiteraard ook gepaard met behouden van wat als waardevol wordt ervaren.

Nu het kerkgebouw veel minder wordt gebruikt is de behoefte gerezen om de verwarming op afstand te kunnen regelen. Daar wordt werk van gemaakt. Nu voorlopig geen grotere groepen tegelijk aanwezig kunnen zijn is het herinrichten van de kerkzaal om deze meer geschikt te maken voor tentoonstellingen, even in de wacht gezet.

De vieringen zullen de komende periode vervangen worden door ‘online’ vieringen. Te beginnen met de viering van Wereld Broederschapdag op 24 januari 2021.

De sluiting van het kerkgebouw heeft ook gevolgen voor de bijeenkomsten van groepen.

De voorzitter polst de interesse voor een ‘online’ gespreksgroep. U kunt zich daarvoor bij haar melden.

De kerkenraad heeft een Beleidsnotitie opgesteld die voor 5 jaar zal gelden 2020-2024. Daarnaast wordt ieder jaar een Jaarplan aan de ledenvergadering voorgelegd.

Het Reglement van de gemeente is in 2016 door de ledenvergadering van wijzigingen voorzien. Komende ledenvergadering wordt de tekst weer voorgelegd, omdat de kerkenraad daar iedere 5 jaar reglementair toe verplicht is. Een oproep voor het invullen van de vacature van penningmeester heeft nog geen succes gehad. De kerkenraad overweegt om de taken te splitsen in boekhoudkundige administratie, beleid en kerkmeestertaken. Hopelijk kan de kerkenraad met alle leden en vrienden spoedig tot een invulling komen. Uw suggesties zijn welkom.

De kerkenraad heeft besloten dat Dirk Jan Steenbergens voort zal gaan met de wekelijkse pastorale brieven. U kunt hem daarvoor ook thema's aanreiken. Met de nieuwe Uit de Pasch voor februari-maart zullen leden en vrienden van de gemeente een nieuw adresboekje en een Veertigdagen kalender ontvangen.

Antje van Dijk

ONLINE GESPREKSGROEP

Zolang we nog niet in de kerk bijeen kunnen komen, willen we een online gespreksgroep houden.

Iedereen is welkom, ook als je niet lid was van de gesprekkring in de kerk.

- 1x per maand
- de eerste bijeenkomst is op dinsdag 9 februari om 14.30 uur
- gespreksleiding: Dirk Jan Steenbergens
- deelnemers kunnen een onderwerp aandragen, dus laat Dirk Jan weten welke onderwerpen we kunnen bespreken
- we zullen Zoom gebruiken als communicatiemiddel
- download Zoom alvast op je computer
- je krijgt van tevoren via je email een link als uitnodiging
- als je eerder eerst met mij met Zoom wilt oefenen, kan dat

AnneJet Bennink

VAN DE LEDEN

NB: mutaties gaarne zsm doorgeven aan de ledenadministratie en/of secretariaat

Kanselbloemen

dienst naam

- 13 dec: zr. Marijke de Leeuw-Bockweg
- 25 dec (*minikerstboompjes*): KR + voorganger
- 10 jan: *geen viering*
- 24 jan: *geen viering*

ONLINE KERKDIENTEN OF VIERINGEN

Sinds er sprake is van een lockdown en gemeentes helemaal niet meer bij elkaar kunnen komen is er een run op digitaal vieren. Veel van die kerkdiensten zijn terug te vinden op 'kerkdienst' gemist. Ook vanuit de ADS wordt elke zondag een dienst aangeboden.

Natuurlijk is het leuker om een dienst te zien vanuit je eigen kerk, je eigen vermaning. Ik heb ook wel onderzocht of dat zou kunnen maar voor goede opname-apparatuur is veel geld nodig en bij uitzending kom je in de knoei met rechten op liederen, gedichten etc. Daarom heb ik ervoor gekozen om Marianne met haar mobiel te laten filmen en de viering op een beschermde omgeving op het internet te zetten. Alleen bereikbaar met een link.

Ik heb zelf de vieringen grondig bekeken en Marianne en ik hebben afgelopen woensdag een cursus gevolgd over opnemen en in beeld brengen van kerkdiensten. Daar hebben we wel het een en ander van opgestoken en ik hoop dan ook dat de volgende opnames wat minder statisch zijn. Volgende opnames? Ja, want zolang de lockdown er is wil ik proberen elke maand een viering te maken vanuit onze vermaning. Maar het kan ook zijn dat er stukjes komen die elders zijn opgenomen. Op andere lokaties, passend bij de woorden.

Ook wil ik proberen om in de tijd van de 40 dagen, te beginnen op zondag 21 februari, korte overwegingen of verhaaltjes op te nemen, passend bij de teksten van de 40 dagen kalender die jullie met deze UDP gekregen hebben. Hoe en wat precies weet ik nog niet, maar ik ga mijn best doen. Iedereen die niet digitaal is krijgt deze overwegingen thuis gestuurd met een enkele passende foto.

Ik hoop dat jullie in die filmpjes kunnen zien dat Marianne en ik wat hebben opgestoken van die onlinecursus.

Maar liever zie ik jullie zo spoedig mogelijk gewoon (maar wat is nog gewoon) in levende lijve in de vermaning, of elders.

Dirk Jan Steenbergen



De leden van De Groene Hoed hebben vanwege de corona alle activiteiten voor dit seizoen afgelast. Dit betekent dat de activiteiten in februari, maart en mei uitgesteld worden tot volgend seizoen.

We hopen u dan weer bij een activiteit in een van de kerken te kunnen ontmoeten.

Houd moed, want er komen zeker betere tijden!

Brian Bilston

(uit: *Amnestyagenda 2021*)

VLUCHTELINGEN

Ze hebben onze hulp niet nodig

Dus zeg me niet

Deze vermoeide gezichten hadden van mij of jou kunnen zijn

Het leven had anders kunnen beschikken

Zie ze zoals ze werkelijk zijn

Luiards en lamzakken

Lijntrekkers en lanterfanter

Met bomvesten aan

Moordenaars en dieven

Wat ze niet zijn

Welkom hier

Dit is waarvoor we moeten zorgen

Terug naar waar ze vandaan kwamen

Ze kunnen niet

Ons eten delen

Een beter idee

Bouw een muur om ze buiten te houden

Het is niet ok om te zeggen

Het zijn mensen zoals jij en ik

Een plek is alleen bedoeld voor wie er geboren is

Wees niet zo stom om te denken

We kunnen op een andere manier naar de wereld kijken

(lees nu van onder naar boven)

Inzending Poëzieavond 2020 (??)

EET NOOIT APPELS MEER!

van: onbekend

Adam leefde lang geleden,
eenzaam in de tuin van Eden,
met de zegen van de Heer.
Wat verlangt een mens nog meer.
Hij liep lekker in z'n blootje,
baadde zon en baadde pootje,
in het water van de beek,
zeven dagen van de week.

Adam leefde zonder zorgen,
tot dat hij op zekere morgen,
plotseling ontdekte dat
ieder dier een vrouwtje had!
Hij zei: "Heer, ik wil niet klagen,
maar ik zou U willen vragen
onderdanig en beleefd,
of U ook voor mij een vrouwtje
heeft".

**'Goed', zei God, 'ik zal mijn best
doen,**
maar dan moet jij zelf de rest doen.
Ik zal zorgen voor een vrouw,
die haar leven deelt met jou.'
Adam liep van pret te zingen,
hij kocht twee verlovingsringen.
'Prijs de Heer, ik krijg een wijf,
al kost 't me een rib uit 't lijf.'

En toen Adam lag te slapen,
heeft de Heer de vrouw geschapen.
't Was een droom van elke man,
alles d'r op en alles d'r an.
En ze leefden heel tevreden,
samen in de tuin van Eden.

Totdat op zekere dag,
Eva de boom met appels zag.
Eva dacht: 'Wat kan het schaden
aan zo'n boom zo volgeladen.
Ofschoon de Heer het mij verbiedt,
mist men één, twee appels niet.'

Eva brandde van verlangen
toen zij al dat fruit zag hangen.
Ze nam een hap terwijl ze zei:
An apple a day keeps the doctor away.

**Toen was 't gedaan met het mooie
leven.**

Het paradijs werd opgeheven.
Door een appel, zo ik weet,
werken wij ons nu in 't zweet.
Door het eten van die appel,
werken wij ons nu te sappel.
Het is daarom dat ik beweer:
'Snoep verstandig, eet een peer!'

Inzending Poëzieavond 2021

van: Elly Spruyt
08-2020

WOLK

Een wolk wil ik wezen
Een wolk wil ik zijn
Miljoenen cellen
Waterdamp in mij

Kolken, vlokken
Wolken vol
Krullen rullen
Geen vorm is mij te dol

Zweven door de lucht
Van superwit naar donker
Van superlicht naar zwaar

Mijn formaties hebben zelfs namen
Maar wat mijn ego het meeste streelt
Zijn de vele schilderijen en fot0's die men neemt
Wat mij vertelt dat men mijn passie deelt

Om te wolken en te kolken
Om te rullen en te vullen
Om te schuimen en te stoten
Om te blauwen en te grauwen

Alles met een azuren achtergrond
Of soms alleen heel klein wit
Omgeven door
In onovertroffen blauw



DE GULLE BOOM

dominee Fred Omvlee
fred@mijnkerk.nl

*“Er was eens een boom
en hij hield van een kleine jongen.
Elke dag kwam de jongen langs
om met de boom te spelen.
Hij slingerde aan zijn takken en at van zijn appels,
speelde verstoppertje en sliep in zijn schaduw.*

*De jongen hield heel veel van de boom
en de boom was gelukkig.*

De jongen werd ouder

en de boom was vaak alleen.

Toen kwam de jongen langs en zei:

*‘Ik ben te oud om te spelen,
ik wil dingen kopen en plezier maken.*

Kan jij me wat geld geven?’

*‘Het spijt me’, zei de boom,
‘maar je mag mijn appels wel,
die kun je verkopen’.*

*En dat deed de jongen,
en de boom was gelukkig*

Pas veel later kwam de jongen weer.

‘Ik heb geen tijd om te spelen’, zei hij.

‘Ik wil een vrouw en kinderen.

Heb je geen huis voor me?’

*‘Je mag mijn takken afzagen, zei de boom,
en daarmee een huis bouwen.’*

*De jongen droeg de takken weg
en de boom was gelukkig.*

Het duurde erg lang

voordat de jongen terugkwam:

*‘Ik ben te oud om met je te spelen,
maar kun je me geen boot geven?’*

*‘Hak mijn stam maar om en maak een boot,
dan kun je wegvaren en gelukkig zijn.’*

En dat deed de jongen.

Maar de boom bleef verdrietig.



Toen eindelijk de jongen weer kwam,
zei de boom: 'Het spijt me,
maar ik heb niet zoveel meer om je te geven.'
'Ik heb niet zoveel meer nodig', zei de jongen,
'alleen een rustige plek om te zitten
want ik ben erg moe.'

'Nou', zei de boom, 'voor zitten en uitrusten
is een ouwe stronk erg geschikt.
Kom jongen, kom zitten en rust.'
En dat deed de jongen
en de boom was gelukkig."



Bron van het verhaal *De Gulle Boom is de glossy Jezus!*,
naverteld door Arthur Japin

Inzending Poëzieavond 2021

van: Elly Spruiyt
11-2020

BLADERHART

*Ik geef mijn hart
In kleine stukjes
Geef ik
Met scherfjes eraf
Met scheurtjes erin
Met grote pijnen doorklieft
Met kleine emoties dooradert
Geef ik
Misschien valt het uiteen
In de herfst van mijn leven
In duizend blaadjes
Die uiteenwaaien
In de koude winterwind
Maar de warme gloed
Blijft*



uit: meditatiegroep

Virussen van goede wil verspreiden

Hazrat Inayat Khan, de stichter van de Soefi Beweging, hield in de jaren twintig van de vorige eeuw zijn gehoor het volgende voor over wat we kunnen doen in tijden van crisis:

"Is het niet treurig dat we vandaag de dag onder de meest beschaafde naties tegenwerking, een gebrek aan vertrouwen en angst voor oorlog zien? Het is vreselijk als je bedenkt dat de mensheid, hoewel ze vooruit lijkt te gaan, eigenlijk meer achteruit gaat dan ooit in de geschiedenis van de wereld. Zijn we aan het evolueren of gaan we achteruit? Wat ontbreekt is niet intellectueel van aard, want elke dag verzinnen mensen steeds meer vernuftige dingen. Wat ontbreekt er dan wel? De kwaliteit van het hart. Het lijkt alsof die kwaliteit elke dag dieper wordt begraven. Wat echt is aan de mens wordt zo vernietigd, het onechte deel van zijn wezen gaat door. Betere omstandigheden kunnen alleen worden bewerkstelligd door het individu dat zich realiseert dat het de ontwikkeling van het hart is dat dit kan bereiken, en niets anders.

Heel vaak zeggen mensen mij: 'Ja, alles wat u zegt is heel interessant, heel mooi, en ik wou ook dat de wereld kon worden veranderd. Maar hoeveel mensen denken zoals u? Hoe kun je dat bewerkstelligen?'

Ze komen met dit soort pessimistische opmerkingen. En ik zeg ze: 'Eén persoon komt in een land met een beetje kou of griep en het verspreidt zich. Als zoiets slechts zich kan verspreiden, kan zich dan ook niet de verheven gedachte verspreiden van liefde, vriendelijkheid en goedwillendheid ten opzichte van alle mensen? We moeten er dus voor zorgen dat er fijnere kiemen van goede wil zijn die van de een naar de ander gaan, van liefde en vriendelijkheid, van het gevoel van broederschap, van het verlangen naar spirituele evolutie; deze fijnere kiemen zullen meer effect hebben dan de andere, grovere. Als we allemaal zo optimistisch zouden zijn, als we allemaal op onze eigen bescheiden manier zo te werk zouden gaan, zouden we veel kunnen bereiken.'

Inzending Poëzieavond 2021 (Ineke Vreeman)

WILHUISMUS

Wilhuismus van Nassouwe	Als schild ende betrouwen
Ben ik nu thuis voorgoed	Hangt plexiglas temeer
De quarantaine getrouwe	Ick hoest in mijne mouwen
Blijf ik in goede moed	En vrees geen virus meer
Een leven zonder franje	Dat ick toch schoon mag blijven
Leidt ik vrij ongedeed	Met kapjes voor den mond
De anderhalve meter	Laat ons den plaagh verdrijven
Heb ik altijd geëerd	Zoo blijven wij gezond.

Matteüs 1

De grote vraag na al die jaren
over wie is nu mijn zoon
na de opkomst en de ondergang
van mijn nooit verdiende kroon
de historie is verdeeld in delen
van het dubbele van zeven
van de vader op zijn zoon
en zelfs mijn vrouw is hier
beschreven
nederigheid was nooit mijn passie
het draaide te vaak om mijn faam
Mijn getal is veertien
maar wat is nu mijn naam?
Mijn getal is veertien
maar wat is nu mijn naam?
De som van mijn letters
vind je in het telraam.

1	A	Aleph	א
2	B	Bet	ב
3	G	Gimel	ג
4	D	Daleth	ד
5	E	Heh	ה
6	V	Vav	ו
7	Z	Zayin	ז
8	Ch	Het	ח
9	T	Tet	ט
10	I	Yud	י
20	K	Kaf	כ
30	L	Lamed	ל
40	M	Mem	מ
50	N	Nun	נ
60	S	Samech	ס
70	O	Ayin	ע
80	Ph	Peh	פ
90	Tz	Tzady	צ
100	Q	Koof	ק
200	R	Reish	ר
300	Sh	Shin	ש
400	Th	Taf	ת
500	K	Kaf(final)	ך
600	M	Mem(final)	ם

Inzending Poëzieavond 2021 (Joop van Ravensberg)

van: Marinus van den Berg

HOOFD VOL BEELDEN

Mijn hoofd zit vol van beelden
beelden van toen en nu
beelden van mensen
bekend en onbekend
lachende en huilende mensen

Mijn hoofd zit vol van beelden
beelden van mensen uit verre landen
beelden van mensen vol verlangen
beelden van mensen in wanhoop
beelden van mensen op de vlucht

Mijn hoofd zit vol van beelden
soms wil ik ze niet zien
soms wil ik van ze wegkijken
soms weet ik me geen raad
soms doen ze me schamen

Mijn hoofd soms onrustig van beelden
totdat ze samenvloeien
in een beeld van vrede
in een beeld dat me omhoogtrekt
alles komt in het licht van de liefde.



Annemiek Punt, glaskunst

De dichter openbaart geheimen zonder ze te verraden.
J.Greshoff



In Apeldoorn is JobHulpMaatje Apeldoorn van start gegaan.

Werkloos zijn is heftig! De gevolgen zijn vaak niet te overzien. Denk bijvoorbeeld aan verlies van status, inkomen, zelfvertrouwen, sociale contacten of zingeving. In zo'n situatie heb je enorme behoefte aan steun van een maatje of andere werkzoekenden. Iemand die naast je staat, je motiveert, aanmoedigt en ondersteunt.

In 2020 is in Apeldoorn vanuit viertal kerken een initiatief geboren om werkzoekenden te ondersteunen. Hiervoor is de hulp gezocht bij Stichting JobHulpMaatje Nederland. Deze stichting maakt het verschil voor mensen in nood door werkzoekenden de ondersteuning door een vrijwilliger als Maatje te bieden. Naar dit voorbeeld is Stichting Met Elkaar Apeldoorn ontstaan. Stichting Met Elkaar Apeldoorn biedt onder de naam JobHulpMaatje Apeldoorn ondersteuning bij het zoeken en vinden van een passende baan. Wij geloven dat iedereen in deze samenleving van waarde is. Gedreven door Bijbelse motivatie en de opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen willen we omkijken naar mensen in nood.

Door veranderingen en bezuinigingen bij arbeidsreïntegratie komen niet alle mensen altijd in aanmerking voor een begeleidingstraject. Als je in de WW of participatiewet terecht komt wordt er door veel instanties ook aangestuurd op online tips voor hulp in de zoektocht naar werk. JobHulpMaatje Apeldoorn biedt echter persoonlijke hulp aan de werkzoekende. Een maatje geeft je vertrouwen en hulpverlening op een positieve manier! Zo vergroot je de kans op een betere toekomst!

JobHulpMaatje Apeldoorn is er voor alle werkzoekenden die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Dit kan door het volgen van de JobGroups, een programma van zeven bijeenkomsten waar werkzoekenden samen nadenken over vragen als: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? etc. Of door de hulp van een JobHulpMaatje. Dit is individuele begeleiding aan de hand van een specifiek ontwikkeld maatjestrject. De JobGroupleider en de JobHulpMaatjes zijn opgeleide gecertificeerde vrijwilligers.

Mocht u werkloos raken of werkloos zijn en geholpen willen worden door deel te nemen aan een JobGroup met gelijkgestemden, meld u dan aan.

Ook is JobHulpMaatje Apeldoorn opzoek naar vrijwilligers die opgeleid worden om werklozen te ondersteunen in het proces naar de arbeidsmarkt, de zogenaamde Maatjes.

U kunt zich aanmelden op de site van: www.jobhulpmaatje.nl
Wilt u vooraf informatie dan kunt u mailen
naar: coordinator@jobhulpmaatjeapeldoorn.nl

MAANDAGENDA FEB / MRT 2021 (onder 'corona' - voorbehoud)		
Kerkenraad	dinsdag 16 feb (<i>online</i>)	14.00h
	dinsdag ?? mrt (<i>online</i>)	14.00h
Jonge Vrouwen	dinsdag ?? feb dinsdag ?? mrt	14.00h
Wijkvertegenwoordiging	dinsdag ??	14.00h
Gesprekskring	dinsdag 23 feb dinsdag 30 mrt	14.30-16.30h
Eat & Meet	dinsdag 23 feb dinsdag 30 mrt	17.30h
Mennokoor	iedere maandag vanaf ??	20.00-21.30h
Mediteren 'De stilte ervaren'	elke 1^e en 3^e dinsdag van de maand	18.30-19.30h
Leerhuis NB: lokatie DG-kerk	dinsdag 09 feb dinsdag 02 mrt dinsdag 16 mrt	10.15-11.45h
Hemels Gezang	vrijdag 26 feb vrijdag 26 mrt	20.00-21.30h

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde Kerk, Paslaan 6, Apeldoorn, tenzij anders aangegeven. NB: **kijk voor actuele (corona) informatie op de website.**

VAN DE REDACTIE

Ieder die een bijdrage aan deze Uit-de-Pasch heeft geleverd heel hartelijk dank. De volgende uitgave zal, *ivm Pasen eerder dan gebruikelijk verschijnen*, nl. op maandag 29 mrt 2021 (*digitaal*), en zsm daarna op papier.

Uw kopij graag **uiterlijk donderdag 25 mrt, maar liefst eerder**, bij de redactie, bij voorkeur in **Word**-opmaak.

NB: eventuele persoonlijke informatie en/of foto's met duidelijk herkenbare personen alleen met toestemming van betrokkenen!

DOOPSGEZINDE GEMEENTE APELDOORN e.o.

verdere gegevens

JONGE VROUWEN: Zr. J. Hommes - de Boer tel. 055 - 533 55 38
Vanenburg 14, 7339 DN Ugchelen
email: janny12@planet.nl

LEDENADMINISTR: Zr. H.S. Dolleman - Bertoen tel. 055 - 533 83 44
Hoenderloseweg 73, 7339 GB Ugchelen
email: hsbertoen@dolleman.net

WIJKCOÖRDINAT.: Zr. J. Hommes - de Boer
zie verder onder Jonge Vrouwen

MENNOKOOR: Zr. J. Kuperus - van den Brink tel. 055 - 542 34 65
Smeltersdonk 11, 7326 HW Apeldoorn
email: marko.kuperus@gmail.com

BROEDERKRING: Br. P.B.S. Kat tel. 055 - 506 20 69
De Hovenlaan 76, 7325 VG Apeldoorn
email: pieterslb@gmail.com tel. 06 - 161 187 66

JONGEREN: Br. D.J. Steenberg
voor nadere gegevens zie blz.1 Voorganger

BETAAALREKENINGEN

Doopsgezinde gemeente Apeldoorn e.o.

NL16 INGB 000 2536573 t.n.v. Doopsgezinde gemeente Apeldoorn e.o.

Maatstaf voor de ledenbijdrage:

- individuele leden ca. 1,5% van het belastbaar inkomen
- echtparen (beiden lid) 2% van het belastbaar inkomen
- vrienden: € 120,- per jaar
- vergoeding kosten afdracht aan A.D.S.: € 70,- per lid
- vergoeding kosten maandblad: € 15,- ; incl. porto € 25,-

Mennokoor

NL21 INGB 000 6090078 t.n.v. Doopsgezinde gemeente betreft

Mennokoor



**MENNO
SIMONS**

*“Want een ander fundament,
dan dat er ligt,
namelijk Jezus Christus,
kan niemand leggen”
(1 Kor. 3-11)*



**Afzender:
Maasstraat 31
7333 JC Apeldoorn**

