

JAARGANG 49 NR. 2
DEC 2020 / JAN 2021

Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn e.o.



UIT - de - PASCH

DOOPSGEZINDE GEMEENTE APELDOORN e.o.

KERKGEBOUW: Paslaan 6, 7311 AK Apeldoorn tel. 055 - 312 34 87
(**postadres:** zie *secretaris*)

WEBSITE: dgapeldoorn.doopsgezind.nl
webmaster: Zr. A.J. Bennink
of info: secretariaat@dgapeldoorn.doopsgezind.nl

VOORGANGER: Br. D.J. Steenbergen tel. 038 - 466 24 33
Ravelstraat 30, 8031 DD Zwolle 06 - 420 020 91
email: steenburger@kpnmail.nl

MUZIEKCOÖRDINATOR: Zr. A.J. Bennink
voor nadere gegevens zie voorzitter KR

KERKENRAAD:

voorzitter: Zr. A.J. Bennink tel. 06 - 137 408 56
Amsivarilaan 17, 7312 HS Apeldoorn
email: ajbennink@hotmail.com

secretaris: Zr. A. van Dijk tel. 0575 - 51 91 47
Paulus Potterstr. 79, 7204 CS Zutphen
email: secretariaat@dgapeldoorn.doopsgezind.nl

penningmeester: *vacant*

2e penningmeester: *zie secretaris*

overige leden: Zr. J. Hommes - de Boer tel. 055 - 533 55 38
Vanenburg 14, 7339 DN Ugchelen
email: janny12@planet.nl

Zr. H.S. Dolleman - Bertoen tel. 055 - 533 83 44
Hoenderloseweg 73, 7339 GB Ugchelen
email: hsbertoen@dolleman.net

TWEEMAANDELIJKS BLAD *UIT- de-PASCH*

Redactie:

Zr. C. de Vries Maasstraat 31, 7333 JC Apeldoorn
tel. 055-533 60 92 of 06-307 979 83
email: cdevries399@gmail.com

J. Dolleman (+ *opmaak*) tel. 06-141 727 16, *email: jan2@dolleman.net*

UIT - de - PASCH

Jaargang 49 nr. 2

DEC 2020 / JAN 2021

Mededelingenblad van de
Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn e.o.

Beste leden en vrienden,

De kerkenraad heeft besloten om tot 1 januari 2021 alleen de kerk open te stellen voor:

- vieringen van onze gemeente (22 november - 13 december - kerst 25 december)
- vieringen van de Oecumenische Basisgemeente (6 december - kerstavond 24 december)

Het gebouw is gesloten voor alle andere activiteiten, dus tot 1 januari 2021 geen bijeenkomsten van:

- Leerhuis
- Gespreksgroep
- Eat & Meet
- Jonge Vrouwen
- Broederkring
- Mennokoor
- Literatuurkring
- koren die onze kerkzaal gebruiken

We betreuren het dat we elkaar niet in de kerk kunnen ontmoeten voor bijeenkomsten, maar we blijven hopen op betere tijden.

NB: zie voor actuele informatie de website: dgapeldoorn.doopsgezind.nl

*Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
AnneJet Bennink, voorzitter*

VIERINGEN

(onder 'corona'- voorbehoud)

Paslaan 6

Aanvang 10.00 uur

- Zondag 13 dec** **Mw. Marianne Visch**, Apeldoorn
Extra collecte: *City Pastoraat Kerstherberg (2)*
- Zondag 20 dec* *Regentessekerk (VVR):* Mw. M. Visch
- Woensdag 25 dec** **Br. Dirk Jan Steenbergen**
1^e Kerstdag m.m.v. Elni Vaassen
Extra collecte: *St. Doopsgezind Wereldwerk*
- Zondag 27 dec* *Regentessekerk (RGA):* Dr. J. Magliano-Tromp
- Zondag 03 jan* *Regentessekerk (RGA):* Mevr. Ds. Y.J. Hiemstra
- Zondag 10 jan** **Mw. Jantine Brouwer-Huisman**, Deventer
Extra collecte: *PBI (Peace Brigade International)*
- Zondag 17 jan* *Regentessekerk (RGA):* Dr. J.F. Goud
- Zondag 24 jan** **Br. Dirk Jan Steenbergen**
*Wereldbroeders-
schapsdag* Extra collecte: *ADS Mennonite World Conference*
- Zondag 31 jan* *Regentessekerk (VVR):* Mw. M. Visch
- Zondag 07 feb* *Regentessekerk (xxx):* ??
- Zondag 14 feb** **Ds. Jelmer Koornstra**, Deventer
Extra collecte: *St. Doopsgezind Wereldwerk MwB*

***DE REDACTIE WENST U ALLEN GOEDE EN
PLEZIERIGE FEESTDAGEN EN BOVENAL EEN
GOED EN GEZOND 2021!***



ADVENTSOVERDENKING, *het grote nieuws*

Advent, verwachting. Week voor week, kaarsje voor kaarsje, kijken we uit naar de dagen van Kerst. Vrije dagen, beetje rust, familie, vrienden, eten, drinken, gezelligheid, boom, lichtjes, versiering. Dat zijn ongeveer de woorden die bij de meeste mensen opkomen als ze denken aan Kerst. En wat we met Kerst gemist hebben wordt bij Oud & Nieuw nog eens ingehaald. Niks mis mee. Wie ben ik om dat te veroordelen. Ik doe zelf niets anders. En ook bij de vermaning hangt de kerstversiering voor de ramen. Engeltjes en sterren in de lucht, en een nepvuurtje, van de herders, onderaan, op aarde. Mijn fantasie.

Ik zag bij een bouwmarkt wel een hele leuke kerstman die omhoog en omlaag ging in een soort van schoorsteen maar dat vond ik iets te werelds. Ik heb ook niet zoveel met die dikkerd in zijn rode pak die ooit eens uit de hoge hoed van een reclamemaker voor een frisdrankfabriek is getoverd. Nee, dan hou ik toch meer van dat kind in de kribbe. Op kerstavond, vaak laat thuis na het opruimen van het toneel van een kinderkerstfeest kijk ik graag naar een kerstnachtdienst of een kerstsamenzang. Ik kijk niet veel kerkdiensten maar dat is wel een topmoment. Moe, beentjes op de bank, borreltje, brandende kerstster voor het raam, de haard aan en ik droom weg. Als een herder in een veld, een koude nacht. Dan verschijnt er een engel die iets vertelt over een kind dat ik moet gaan zoeken. In een kribbe, gewikkeld in doeken. Niet veel bijzonders dus. Geen grote koning, geen prins of prinses, geen zoon van een burgemeester. Gewoon een kind, in een kribbe. Een familieaangelegenheid. Slechts die engelen maken het tot een bijzonder kind.

Maar bedenk eens wat voor bijzonder mens eruit dat kleine bijna naakte wurm in die voerbak groeit. Een jongeman die velen zal inspireren tot bezinning op een beter leven. Die mensen enthousiast maakt om te geloven in vrede, geweldloosheid en rechtvaardigheid. En die beweging rondom die man, en dat kind is uitgegroeid tot wereldwijde organisatie. Net zoals trouwens de frisdrankfabrikant een multinational is geworden. Maar als ik dan toch moet kiezen. Doe mij dan maar dat kind in de kribbe.

Dirk Jan Steenbergen

UIT DE KERKENRAAD 19 november 2020

Op 19 november jl. begint de vergadering met een meditatie moment met teksten uit de bundel ‘*Dansen op het water*’: ‘Het water, het pontje en de brug’ en ‘Gij die mij kent’. De bundel is samengesteld ter gelegenheid van het afscheid van Henk Stenvers als Algemeen secretaris en directeur van het bureau van de ADS.

Het preekrooster voor 2021 is ingevuld en wij hopen dat de diensten doorgang kunnen vinden.

De kerkenraad heeft besloten dat de laatste diensten in 2020 zullen doorgaan, maar dat alle andere activiteiten in het kerkgebouw en de verhuur worden gestopt tot 1 januari 2021.

Zoals in de Najaarsledenvergadering al kort ter sprake is gekomen, wacht de kerkenraad de ontwikkelingen in de Regentessekerk rustig af. In het voorjaar zal de Remonstrantse gemeente een besluit nemen over het opheffen van de gemeente. Er zijn goede onderlinge contacten met alle partijen in de Regentessekerk.

Tijdens de kerkenraadsvergadering wordt het Raamwerk waarop de diensten van onze gemeente worden aangekondigd, aan de rechterzijde van de kerk geplaatst.

Besloten is om de familie van de overledenen die op 22 november worden herdacht niet tot de dienst uit te nodigen, maar hen na deze dienst per brief over de dienst te vertellen en hen de liturgie toe te sturen.

De Nieuwjaarsbijeenkomst zal niet op 3 januari plaats vinden maar na afloop van de dienst op 10 januari met Jantine Brouwer-Huisman. Dan willen we met elkaar een glas heffen. Een bijeenkomst samen met de Regentessekerk zal vanwege de Coronamaatregelen pas later kunnen plaats vinden.

De vernieuwde website van onze gemeente is sinds 1 november in de lucht. Neemt u er eens een kijkje. Het beheer is nu in eigen handen en het format van de ADS geeft meer mogelijkheden, omdat die al in de structuur opgenomen zijn.

Bij iedere vergadering is er een waslijst aan ingekomen stukken. Eén ingekomen stuk met een verzoek over informatie over contacten vanuit de Oekraïne in het begin van de voorgaande eeuw, is door speurwerk van Jan Dolleman goed beantwoord. Contacten lopen nu verder via Waldemar Epp, wiens voorouders uit die streek afkomstig zijn.

Antje van Dijk
Secretaris

UIT DE NAJAARSLEDENVERGADERING

Op 25 oktober bleven na de dienst 16 leden en vrienden bijeen voor de Najaarsledenvergadering. Tel daar de vijf berichten van verhindering bij op, dan heeft bijna de helft van de leden en vrienden van de gemeente interesse getoond.

Het Jaarverslag en Financieel verslag over 2019 zijn vastgesteld. Het rendement op het vermogen is over dat jaar goed geweest 14%, zodat wij rustig verder kunnen gaan met de investering in een voorganger, die wij drie dagen per week voor het werk in de gemeente beschikbaar hebben.

Dat brengt de vergadering bij de begroting en een beleidsplan. Het komende jaar treedt de gemeente meer naar buiten door de diensten op een groot raamwerk buiten aan te kondigen en door een aantal exposities te organiseren. Het volgende beleidsplan zal meer aandacht besteden aan de daadwerkelijke plannen die er liggen.

Het jaar 2021 brengt ons ertoe alsnog aandacht te geven aan 75 jaar bevrijding en het 125 jaar bestaan van de Doopsgezonde gemeente Apeldoorn.

De voorganger Dirk Jan Steenbergen vertelt over de maandelijkse bijeenkomsten van de groep jongeren, samen met jongeren uit Zwolle. Uit de vergadering komen wensen om met elkaar het gesprek aan te gaan over sociale rechtvaardigheid en hoe wij omgaan met de maatregelen inzake Covid-19. Er zijn veel veranderingen en zijn deze blijvend? Waar zien wij goede kansen?

Met een warme toespraak en een fraai beeldhouwwerk van twee kikkers heeft voorzitter AnneJet Bennink afscheid genomen van Karel de Vries, na twintig jaar penningmeester zijn. Hem is mandaat verleend om zijn taak buiten de kerkenraad uit te voeren nu er een vacature is ontstaan. Binnen de kerkenraad is de functie van 2^e penningmeester aan het secretariaat toegevoegd.

De kerkenraad is met een voorstel gekomen om de kerkzaal anders in te richten. Dit houdt in dat het podium vrijgemaakt zal worden door de preekstoel te verwijderen. Een voorstel dat een aantal jaren geleden veel discussie tot gevolg had. Daarom zullen nu alle leden en belangstellenden schriftelijk worden gepolst over dit voorstel. Het doel is om de kerkzaal geschikt te maken voor meer mogelijkheden en om, niet onbelangrijk, meer ruimte te geven aan de projectie van de beamer.

Een goede vergadering met volop inbreng wordt na ruim een uur gesloten door de voorzitter.

Antje van Dijk
secretaris

KERSTVERHAAL *voor klein en groot*

Zij was zijn zonnetje. Zeker in de vroege ochtend. Als zij langs huppelde om kwart over 8 dan zat hij voor het raam. Zij ging naar de school waar hij jaren bovenmeester was geweest. Later heette dat ‘hoofd van de school’ en nu is het een manager die de baas is, maar hij was nog een echte bovenmeester. Hij gaf altijd les aan de hoogste klassen. En nu, nu keek hij elke ochtend naar buiten, naar de ouders en de kinderen die naar ‘zijn’ school gingen. Auto’s, fietsende moeders met kleintjes achterop, of kinderen die er al slingerend naast fietsten, bakfietsen met de kinderen en de hond erin. Dat ging in één moeite door en....., en dat kleine meisje met dat rode jasje dat altijd alleen naar school ging. Waar zij woonde wist hij niet, maar het zou wel dichtbij zijn want anders had ze niet alleen naar school mogen gaan. En als ze langskwam zwaaide ze, altijd. Ook in de middag als ze weer terugliep naar huis.

Zij huppelde altijd naar school. School was leuk. De juf was lief. In de klas had ze vriendinnetjes en vriendjes. Die waren aardig tegen haar. En ze vond leren ook nog leuk. Dus onderweg naar school toe was ze altijd vrolijk en dan huppelde ze. Ze lachte, ze zong en ze zwaaide naar die opa achter het raam en die opa zwaaide terug. Die was vast een beetje eenzaam dacht ze steeds. Er zat geen oma naast, dus die opa had vast geen oma meer. En daarom zwaaide ze op de terug weg ook. Maar dan huppelde ze niet.

Terug liep ze altijd, dacht hij. Ze zwaaide wel, maar ze huppelde niet. Nou wist hij uit ervaring dat kinderen vaak moe waren na een lange schooldag. Zeker als ze niet zo goed konden leren en wel heel hard moesten werken. Dat zal met haar dan ook wel het geval zijn. Dus hij zwaaide braaf naar haar. Leuk zo’n lief klein meisje met een mooie rode jas. Die jas droeg ze altijd. Zomer en winter. En hij werd wel een beetje klein dacht hij toen ze die middag in december weer langsliep. En ze zwaaide niet, maar ze keek wel. Zwaaien kon niet. In haar handen droeg ze een grote rode engel. Een kerstengel. Jij bent mijn kerstengeltje dacht hij nog. Toen ging hij weer zitten.

Een mooie grote rode kerstengel droeg ze. Ze mocht hem meenemen naar huis. Voor in de kerstboom. In plaats van de piek, had de juf gezegd. Onder het wijde kleed van de engel zat een rondje waarmee je hem boven in de boom vast kon maken. Ze was trots geweest. Heel trots. Knutselen was niet haar ding maar een engel voor in de kerstboom vond ze wel heel mooi om te maken. En ze had een complimentje gehad van de juf. Dat het zo mooi was geworden. Dat kreeg ze niet vaak bij handvaardigheid. En nu was ze extra blij en extra trots geweest. Een rode engel voor boven in de boom.

Maar nu lag de engel bij het oud papier, of de vuilnis. Emily wist niet waar mama hem had gelaten. Mama was niet blij geweest met de rode engel. ‘Je weet toch dat we een zilveren boom hebben met zilveren ballen en slingers. En dan maak je een rode engel. Hoe stom kun je zijn. Jij deugt ook nergens voor’. Dat had mama geroepen, met een overslaande stem en een dubbele tong omdat ze zoveel gedronken had. Eerst met de buurvrouw en daarna alleen. En mama had de engel gepakt, verkreukt en weggegooid. En Emily wist niet waar. Ze was naar haar kamer gelopen, verdrietig, maar ze was het gewend. Ze maakte een plannetje en wachtte tot mama in slaap was gevallen. Dat gebeurde altijd vroeg in de avond als ze zoveel gedronken had. Dus eigenlijk altijd. Maar Emily redde zich prima. Als mama sliep pakte ze wat eten uit de kast of de koelkast. Dat kocht mama gelukkig tegelijk met de drank. En daarna ging ze op haar kamer zitten lezen of leren, douchen en naar bed.

Maar naar bed ging ze nu niet. Toen ze wat gegeten had ging ze op zoek naar haar engel. Ze vond hem achter de vuilnisbak. Ze streek de kreukels eruit. Maakte de vleugels weer stevig en hij zag er weer heel mooi uit. Op een hoekje van de vleugel na. Dat was afgescheurd en Emily kon dat stukje niet meer vinden. Daarna deed ze haar rode jasje aan en liep naar school. Nou ja, niet helemaal naar school. Ze liep naar het kleine huisje van opa. Niet haar opa, maar de opa die altijd zwaaide. Die was vast blij met de kerstengel. Dan had hij iemand om mee te praten.

De bel ging. Gek. Hij kreeg nooit bezoek. Zeker niet ’s avonds. De brievenbus klepperde. Nou, nou, een aanhouder, en die wint dacht hij. Hij stond op en liep naar de deur. Hij deed de deur een klein stukje open. Zover als het kettinkje toe liet. Hij keek door het spleetje en zag een klein meisje in een rood jasje. Het was het kleine meisje dat altijd zwaaide. Hij deed de deur verder open. Ze strekte haar handen uit naar voren en hij zag de rode kerstengel die ze die middag zo voorzichtig had gedragen. Alstublieft, zei ze, voor u. Voor mij? Ja, voor u. Omdat u altijd zwaait. Mama wilde hem niet in de boom hebben want rood past niet bij zilver en toen dacht ik, ik geef hem aan opa. Die opa die altijd zwaait. Die wil hem misschien wel. Hij deed de deur verder open en vroeg of ze zin had in een kopje thee. Iets anders had hij niet. Ze aarzelde. Stel dat mama, toen stapte ze bij opa naar binnen. Iemand die altijd zwaait is aardig. Hij maakte thee en ze zaten tegenover elkaar in de kamer. En ze praatten, honderduit. Ook over het gescheurde stukje van de engel. Toen ze de thee op had pakte hij een punaise en een touwtje uit de kast. En hij hing de engel voor het raam. Dan heb jij er ook nog twee keer per dag plezier van. Dat zei hij. Toen ging ze weg. Ze liep terug naar huis. Of huppelde ze toch een beetje?

Dirk Jan

HERDENKING 22 NOVEMBER 2020

In een indrukwekkend, respectvol samenzijn, geleid door voorganger Dirk Jan Steenberg werden de in het afgelopen kerkelijk jaar overleden leden, vrienden en belangstellenden herdacht. Het waren Ans de Bruin-Anema, Jacqueline Wegink-Veenhuizen, Ytje Nijholt, To Karssen en Gaby Boveland. Voor ieder van hen werd een kaars aangestoken; door de coronamaatregelen niet door een familielid, maar door de betreffende wijkvertegenwoordiger. Een zesde kaars werd aangestoken voor alle eerder overleden gemeenteleden. Evenals voorgaande jaren herdachten een aantal aanwezigen de overledenen uit hun eigen kring met het aansteken van een lichtje, maar ditmaal zonder het noemen van namen.



Elni Vaassen zong de liederen die de gemeente niet mocht zingen en dat deed ze prachtig! Organist Bert Riphagen verzorgde op mooie en toepasselijke wijze de muzikale begeleiding.

Uit de liturgie:

De tijd bepaalt wie je
in je leven ontmoet, je
hart bepaalt wie je in je
leven toelaat, maar
je gedrag bepaalt wie er in
je leven blijft..

Abi Voice

Ineke de Vries



JEUGD-KERSTCHALLENGE

Vermoedelijk 13 december spelen we met de jeugd de kerstchallenge. Na 2 uitdagende inleidende opdrachten spelen we samen het grote kerstchallenge spel. Het is een escaperoom-spel. De achtergrond van het verhaal vind je hieronder.

Milou is als tiener op reis geweest naar Vynnyky in Oekraïne. Ze heeft daar met haar jeugdgroep geholpen om een jeugdinternaat te bouwen. Hoewel de reis leuk en inspirerend was, is ze erg geschrokken van de armoede waarin kinderen leven. Het heeft haar erg aan het denken gezet: "Ik maak me druk om mijn eigen problemen, maar hier leven kinderen in armoede." Waar is God in dit alles? Ze wist niet of ze nog wel in God kon geloven na alles wat ze had gezien...

Op de laatste dag van haar reis kwam ze in een klooster waar ze een kado mee kreeg voor eigen kerk. Het was een ikoon van Maria. Helaas was het niet in de beste staat. Het was in vier delen uiteengevallen en moest thuis worden gerepareerd.

In de kerstchallenge gaan jullie als groep Milou helpen om het geheim van het ikoon te ontcijferen. En tegelijk ontdek je het antwoord op de vraag van Milou: 'waar is God in al het lijden van deze wereld?'
Ik ben benieuwd of we uit de escaperoom komen.

Dirk Jan

KERST-special Pastorale brieven 2020

Samen met dit nummer van Uit-de-Pasch ontvangen jullie ook de bundel *Kerst-Special Pastorale brieven 2020*.

Alle pastorale brieven van het afgelopen jaar, afgesloten met een eigentijds kerstverhaal, zijn gebundeld als kersttentie en liggen voor je om nogmaals van te genieten.

Dit jaar ontvangen jullie dus geen kerstkaart, maar deze bundel en een wens.

De kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente

Apeldoorn e.o. wenst jullie

lichtende kerstdagen

en

een hoopvol 2021



De kerkenraad heeft extra exemplaren van de bundel besteld.

Geïnteresseerden kunnen zich via de website dgapeldoorn.doopsgezind.nl aanmelden.

PENNINGMEESTER GEZOCHT

In de Najaarsledenvergadering van 25 oktober j.l. heeft de gemeente na 20 jaar trouwe dienst afscheid genomen van de penningmeester Karel de Vries. Door omstandigheden is de kerkenraad nog steeds op zoek naar een broeder, zuster, vriend of vriendin van onze gemeente, die deze taak op zich wil nemen.

We verwachten van haar/hem:

- voldoende financiële kennis voor het penningmeesterschap
- bereidheid om de financiën digitaal in een nieuw boekhoudprogramma te verwerken
- betrokkenheid bij de kerkenraad

Als je vragen of interesse hebt, bel of mail dan met de voorzitter, AnneJet Bennink: tel. 06-13740856 of email: ajbennink@hotmail.com

JONGE VROUWEN

Dit jaar toch nog een keer bij elkaar kunnen komen. Ja, dat kon dinsdag 13 oktober in de kerkzaal, keurig op 1,50 meter van elkaar. Na het welkom en het noemen van de afwezigen, werd de kaars aangestoken voor iedereen, die het licht zo nodig heeft. Daarbij het volgende gedicht:

<i>Het is een lange weg die wij hebben te gaan naar vrede en geborgenheid van de Bron van Leven, de Bron van het licht. Maar zo lang wij gaan in</i>	<i>het Licht dat voor ons uitgaat, zo lang wij elkaars hand mogen vasthouden, naar elkaar blijven omzien, krijgen wij de kracht, samen tot het einde te gaan.</i>
--	---

Na de mededelingen het onderwerp ‘Aandacht’. Het werd een heel goed gesprek met soms verrassende aandachtspunten. We spraken af om degenen, die niet aanwezig konden zijn, een kaart met een groet van ons allen te sturen.

Als afsluiting de door Ytje Nijholt gemaakte bewerking van mijn (JH) gedicht, voorgedragen tijdens ons 25-jarig bestaan.

*Waar je bent, daar is tijd
voor de mensen om je heen.
Niet de jaren gaan soms tellen,
Aandacht blijft voor iedereen.
Blijf je hart maar openstellen
voor ieder in je buurt, die lijdt
geloof is de bron waaruit je leeft.
Waaruit je kracht krijgt en liefde geeft,
waaruit je samen je handen vouwt.
Waarin je samen bij droefheid rouwt.
Waarin je samen geniet van het leven.
En dankt voor het goede dat ons werd gegeven.
Waaruit je spreekt van veel wondere dingen,
aan ons gegeven in de jaren, die gingen.
De hoop op vrede is één van onze wensen
vrede met jezelf en tussen alle mensen.
Laten we samen bij een goed glas wijn
nadenken, hoe je iets voor een ander kunt zijn.
Samen aan onze Gemeente te bouwen,
naar elkaar te luisteren in het vertrouwen,
dat je leert van het mijne en ik van het jouwe.
Ik heb je zo nodig, ik wil naast je staan.
We moeten elkaar dieper verstaan.
Zie jij ook de wonderen, die ik tegenkom?
Zit jij ook met vragen, waaraan ik niet ontkom?
Laten we open zijn tegen elkaar
want alleen komen we niet klaar.
We zijn onderweg en gaan samen verder,
zoekend en tastend. Op zoek naar de Herder.*

De afgesproken middag in november kon jammer genoeg niet doorgaan, maar we hopen in het nieuwe jaar weer bij elkaar te kunnen komen.

Blijf gezond!!

Janny & Heleen

VAN DE LEDEN

NB: mutaties gaarne zsm doorgeven aan de ledenadministratie en/of secretariaat

Kanselbloemen

dienst naam

- 11 okt: Steven Maqsood (*asielzoeker*) en Wiebe van Dingen (*kunstenaar*)
- 25 okt: zr. Tineke Roorda
- 08 nov: -- (*dienst vervallen*)
- 22 nov: zr. Coby Ern 

STEVEN MAQSOOD

Steven Maqsood kwam in september 2019 in onze kerk en is sindsdien een regelmatige bezoeker van de vieringen. Vorige kerst heeft onze gemeente hem een verblijf met zijn gezin tijdens de kerstvakantie aangeboden. Hieronder zijn verhaal. Hij verblijft nu in het AZC in Budel (NB) in afwachting van zijn verblijfsvergunning.



Fam. Maqsood 25 dec 2019

Unique Birthday On 25 December

Jesus Christ is superstar in our life. Every year during the Christmas season we invite each other. I have a Christmas celebration with new friends in life and I have new experiences. My every step make me stronger in Christ. I left Pakistan in January 2011. I was just a Christian by name, but not faithfully. But God chose me on my journey when I was three months in prison in Turkey. He showed me a vision regarding my journey. I was very excited when I saw that dream become reality in my life. I analysed myself why God choose me and loves me. I surrendered to God. I was 8 years in Greece. Greece is a country with ancient biblical history. I learned a lot of things, for example how to become peacemaker in Christ. Five Christmas seasons I spent in Greece without my family. My family was reunited in 2015.

Jesus Christ came to the world to reunite us forever, because we were separated by sin since Adam and Eve.

In my whole life we enjoy the Christmas season because our King is born in Bethlehem and he lived among us.

As a husband and father, I really enjoyed the 2019 Christmas season. I am so thankful that your church helped a lot to make that possible.

This 2020 Christmas season I live at the AZC in Budel during covid-2019.

This year brought many changes and challenges. But God gave me strength and peace in Christ.

I hope that God will reunite me again with my family and I ask Gods blessing on my family. He is our living God.

NB: een vertaling van dit verhaal staat op de website dgapeldoorn.doopsgezind.nl, onder Nieuws.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST *wijziging*

Jaarlijks komen leden van de Regentessekerk en Doopsgezinden bij elkaar voor de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Helaas kan de geplande bijeenkomst van 3 januari vanwege de corona maatregelen **niet** doorgaan. We hopen in de loop van 2021 de leden van de Regentessekerk uit te kunnen nodigen voor de Ontmoetingsdienst.

Toch willen we in eigen kleine kring het nieuwe jaar begroeten en elkaar een mooi 2021 wensen.

Dat zullen we doen na afloop van de viering van **zondag 10 januari om 11.00 uur.**

Je bent van harte uitgenodigd voor de viering en/of de Nieuwjaarsbijeenkomst daarna.



*Namens de kerkenraad,
AnneJet Bennink, voorzitter*



(onder 'corona' - voorbehoud)

POËZIEAVOND

Laat u inspireren!

Voorafgaand aan de jaarlijkse landelijke poëzieweek houden we onze poëzieavond. Op die avond dragen we zelf gedichten voor. Gedichten die we mooi vinden, om wat voor reden dan ook. Ontroerend, diepzinnig, vermakelijk, vrolijk, droevig, een eigen of andermans gedicht. Alle poëzie is welkom. Doe mee, of kom in ieder geval luisteren!



Wil je een gedicht inbrengen op deze altijd gezellige en sfeervolle poëzieavond, geef je dan op bij één van de hieronder genoemde personen. Bij hen kun je ook terecht voor meer informatie.

Er wordt ook weer een boekje gemaakt met alle ingebrachte gedichten, dat op de avond wordt uitgereikt. Daarom is er een uiterste inleverdatum voor de gedichten: 6 januari 2021!

Laten wij hopen dat corona ons niet verhindert bijeen te komen en naar elkaars poëzie te luisteren.

Datum: dinsdag 19 januari 2021

Tijd: 19.30 - 22.00 uur

Plaats: Regentessekerk (*kerkzaal, corona-proof*)

Aanmelding: Frans van Hasselt, (055) 521 54 66, van.hasselt@wxs.nl

Info: Henk Barkhof, (055) 541 53 53, henk.barkhof@xs4all.nl
 André Maris, (06) 54 33 40 17, meneermaris@gmail.com
 Heleen Dolleman, (055) 5338344, hsbertoen@dolleman.net

Bij opgeven alstublieft naam-adres-woonplaatsgegevens vermelden, en telefoonnummer plus e-mailadres.

Kosten: € 5,00 p.p. Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. 'De Groene Hoed, poëzieavond 19 januari 2021'.

TENTOONSTELLING JANUARI

In januari komt er in onze kerk een expositie van ‘Expressions for justice’. Vanaf 15 januari zullen er ongeveer een maand lang 15 werken te zien zijn van deze kunstenaarsgroep.



Redding, Henriëtte Alexander

De tentoonstelling zal een aantal middagen per week open zijn. Ik zal er zelf zo vaak mogelijk zijn. Ook Wiebe van Dingen, een kunstenaar uit deze groep die in Apeldoorn woont, zal er regelmatig zijn. Maar het is ook prettig als dat afgewisseld kan worden. Als je nu denkt... ik wil ook wel af en toe een paar uur helpen, stuur mij dan een berichtje of bel me even met dagen dat je eventueel wel zou kunnen. Kun of wil je deze (corona)periode niet? Geen nood, er komen nog meer kansen.

Dirk Jan, tel. 0642002091 of email: steenburger@kpnmail.nl

PERSBERICHT

Kerstherbergen

De Kerstherbergen bieden ook dit jaar de gelegenheid het feest van licht en warmte te vieren. Door corona zal het dit jaar echter conform de richtlijnen in een aangepaste vorm plaatsvinden: alleen voor vaste bezoekers en dat in meerdere shifts.

De Kerstherberg draait op goede wil, vrijwilligers en giften. **Wilt u ook uw steentje bijdragen?** Dat kan!

Steun de Kerstherbergen met een gift. Met € 7,50 zorgt u al voor soep, lekkere hapjes, en voor koffie of thee met iets lekkers erbij voor een bezoeker. Zo maakt u het mogelijk dat de Apeldoornse Kerstherbergen ook dit jaar in aangepaste vorm kunnen doorgaan.

Giften zijn welkom op rekening NL94 INGB 0002 0756 80 ten name van Werkgroep Kerstherbergen, Apeldoorn. Bij voorbaat dank!

Kerstherberg ‘De Herberg’ – Centrum Apeldoorn

Kerstherberg ‘De Druif’ – De Maten, Apeldoorn

MAANDAGENDA DEC 2020 / JAN 2021 (onder 'corona' - voorbehoud)		
Kerkenraad	dinsdag 22 dec	10.00h
	dinsdag 19 jan	14.00h
Jonge Vrouwen	dinsdag -- dec	14.00h
	dinsdag ?? jan	
Wijkvertegenwoordiging	dinsdag ??	14.00h
Gesprekskring	dinsdag -- dec	14.30-16.30h
	dinsdag 26 jan	
Eat & Meet	dinsdag -- dec	17.30h
	dinsdag 26 jan	
Mennokoor	iedere maandag vanaf ?? 2021	20.00-21.30h
Mediteren 'De stilte ervaren'	elke 1 ^e en 3 ^e dinsdag van de maand (na 01 jan)	18.30-19.30h
Leerhuis <i>NB: lokatie DG-kerk</i>	dinsdag -- dec	10.15-11.45h
	dinsdag 19 jan	
	dinsdag 09 feb	
Hemels Gezang	vrijdag -- dec	20.00-21.30h
	vrijdag 29 jan	

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde Kerk, Paslaan 6, Apeldoorn, tenzij anders aangegeven. **NB: kijk voor actuele (corona) informatie op de website.**

VAN DE REDACTIE

Ieder die een bijdrage aan deze Uit-de-Pasch heeft geleverd heel hartelijk dank. De volgende uitgave zal verschijnen maandag 08 feb 2021 (*digitaal*), en zsm daarna op papier.

Uw kopij graag ***uiterlijk donderdag 04 feb, maar liefst eerder***, bij de redactie, bij voorkeur in **Word**-opmaak.

NB: eventuele persoonlijke informatie en/of foto's met duidelijk herkenbare personen alleen met toestemming van betrokkenen!

DOOPSGEZINDE GEMEENTE APELDOORN e.o.

verdere gegevens

JONGE VROUWEN: Zr. J. Hommes - de Boer tel. 055 - 533 55 38
Vanenburg 14, 7339 DN Ugchelen
email: janny12@planet.nl

LEDENADMINISTR: Zr. H.S. Dolleman - Bertoen tel. 055 - 533 83 44
Hoenderloseweg 73, 7339 GB Ugchelen
email: hsbertoen@dolleman.net

WIJKCOÖRDINAT.: Zr. J. Hommes - de Boer
zie verder onder Jonge Vrouwen

MENNOKOOR: Zr. J. Kuperus - van den Brink tel. 055 - 542 34 65
Smeltersdonk 11, 7326 HW Apeldoorn
email: marko.kuperus@gmail.com

BROEDERKRING: Br. P.B.S. Kat tel. 055 - 506 20 69
De Hovenlaan 76, 7325 VG Apeldoorn
email: pieterslb@gmail.com tel. 06 - 161 187 66

JONGEREN: Br. D.J. Steenberg
voor nadere gegevens zie Voorganger

BETAAALREKENINGEN

Doopsgezinde gemeente Apeldoorn e.o.

NL16 INGB 000 2536573 t.n.v. Doopsgezinde gemeente Apeldoorn e.o.

Maatstaf voor de ledenbijdrage:

- individuele leden ca. 1,5% van het belastbaar inkomen
- echtparen (beiden lid) 2% van het belastbaar inkomen
- vrienden: € 120,- per jaar
- vergoeding kosten afdracht aan A.D.S.: € 70,- per lid
- vergoeding kosten maandblad: € 15,- ; incl. porto € 25,-

Mennokoor

NL21 INGB 000 6090078 t.n.v. Doopsgezinde gemeente betreft

Mennokoor



**MENNO
SIMONS**

*“Want een ander fundament,
dan dat er ligt,
namelijk Jezus Christus,
kan niemand leggen”
(1 Kor. 3-11)*



**Afzender:
Maasstraat 31
7333 JC Apeldoorn**

