

JAARGANG 49 NR. 6
AUG / SEP 2021

Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn e.o.



UIT - de - PASCH

DOOPSGEZINDE GEMEENTE APELDOORN e.o.

KERKGEBOUW: Paslaan 6, 7311 AK Apeldoorn tel. 055 - 312 34 87
(**postadres:** zie *secretaris*)

WEBSITE: www.dgapeldoorn.doopsgezind.nl
webmaster: Zr. A.J. Bennink
of info: secretariaat@dgapeldoorn.doopsgezind.nl

VOORGANGER: Br. D.J. Steenbergen tel. 06 - 420 020 91
Ravelstraat 30, 8031 DD Zwolle
email: steenburger@kpnmail.nl

MUZIEKCOÖRDINATOR: Zr. A.J. Bennink
voor nadere gegevens zie voorzitter KR

KERKENRAAD:

voorzitter: Zr. A.J. Bennink tel. 06 - 137 408 56
Amsivarilaan 17, 7312 HS Apeldoorn
email: ajbennink@hotmail.com

secretaris: Br. A. Maris tel. 055 - 312 46 32
De Heze 59, 7335 BB Apeldoorn
email: secretariaat@dgapeldoorn.doopsgezind.nl

penningmeester: Zr. A. van Dijk tel. 0575 - 519 147
Paulus Potterstr. 79, 7204 CS Zutphen
email: antje.vandijk@planet.nl

overige leden: Zr. J. Hommes - de Boer tel. 055 - 533 55 38
Vanenburg 14, 7339 DN Ugchelen
email: janny12@planet.nl

Zr. H.S. Dolleman - Bertoen tel. 055 - 533 83 44
Hoenderloseweg 73, 7339 GB Ugchelen
email: hsbertoen@dolleman.net

TWEEMAANDELIJKS BLAD *UIT- de-PASCH*

Redactie:

Zr. C. de Vries Maasstraat 31, 7333 JC Apeldoorn
tel. 055-533 60 92 of 06-307 979 83
email: cdevries399@gmail.com

J. Dolleman (+ *opmaak*) tel. 06-141 727 16, *email: jan2@dolleman.net*

UIT - de - PASCH

Jaargang 49 nr. 6

AUG / SEP 2021

Mededelingenblad van de
Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn e.o.

*Beste leden en vrienden,
Alle vieringen en activiteiten zijn vanaf
18 juni 2021 weer begonnen!
We adviseren om 1,5 meter afstand te houden.*

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
AnneJet Bennink, vz

VIERINGEN

Paslaan 6

Aanvang 10.00 uur

- Zondag 08 aug** **Br. Dirk Jan Steenbergen**
Extra collecte: *City Pastoraat – Herberg (1)*
- Zondag 15 aug* *Regentessekerk (VVR): Ds. K. Douwes*
- Zondag 22 aug** **Dhr. Theo van Driel, Apeldoorn**
Extra collecte: *City Pastoraat – Herberg (2)*
- Zondag 29 aug* *Regentessekerk (VVR): Ds. K. Douwes*
- Zondag 05 sep* *Regentessekerk (VVR): Mevr. Ds. H.A. van de Poppe*
- Zondag 12 sep** **Br. Dirk Jan Steenbergen** (*zie ook blz. 2*)
Startdienst Muziek/zang: Suzan en Jasper
Extra collecte: *DG Wereldwerk Vredesweek*
- Zondag 19 sep* *Regentessekerk (RGA): Mevr. Ds. E.K. Verhagen-Krikke*

Zondag 26 sep Br. André Maris
Extra collecte: *Liliane Fonds*

Zondag 03 okt Regentessekerk (VVR): Drs. L.C. Bulens

Zondag 10 okt Br. Dirk Jan Steenbergen
Kerkproeverij Extra collecte: *Musicians without Borders*

*NB: voor actuele informatie over de diensten in de Regentessekerk zie
<https://www.regentessekerk.nl/vieringen/kerkdiensten/>*

STARTZONDAG 12 september

Het jaarthema van de broederschap is 'Nieuw Doopsgezind Peil'. In onze gemeente zullen we ook aandacht proberen te besteden aan dat thema. Voor de gespreksgroep trekken we het wat breder. Waar staan we nu met geloof en gemeente(s). Maar voor de startdag, en een eventuele middag, beperken we het tot onszelf.

Voor de startdag is er een gespreksopzet bedacht. Ik denk dat we dat maar gaan combineren met een viering en koffie. Een beetje integratie zodat we een programma hebben van plm. 1.5 tot 2 uur, inclusief koffie met gebak.

Bij deze discussie-viering gaat het over loslaten/achterlaten en bewaren /meenemen.

Thema's die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

Familie(tradities), vooroordelen, gewoontes van je land, bezit, angst, ego.

Voor degenen die dat willen kunnen we afspreken om gezamenlijk te lunchen.

Dirk Jan Steenbergen

UIT DE KERKENRAAD *dd. 22 juni 2021*

Voor het eerst in lange tijd was er een vergadering van de kerkenraad waarbij de kerkenraad live aanwezig was. Dus niet via digitale media achter computerschermen en ieder in haar/zijn eigen kamertje; we zaten in een kring in de kerkzaal, op gepaste afstanden van elkaar.

En voor het eerst was ik, als secretaris, - met mandaat (tot de Najaarsvergadering) - daarbij aanwezig.

Hier volgt een korte weergave van de onderwerpen waarover wij als kerkenraad het gehad hebben:

1. Onze Doopsgezinde Gemeente doet mee met het project ‘vakantiegeld delen’. Hierbij geven mensen hun vakantiegeld (of een deel daarvan) aan een fonds, waardoor mensen die het niet breed hebben toch een vakantiegevoel kunnen hebben. Dit initiatief komt van de Protestantse kerk in De Maten.
2. Er wordt in september een activiteit voor vluchtelingen georganiseerd, door Wim van der Schee.
3. De taakverdeling in de kerkenraad: Antje van Dijk vult tot de Najaarsvergadering de vacature van penningmeester in. André Maris vult met mandaat van de voorjaarsvergadering per 1 juli 2021 het secretariaat in, tot de Najaarsvergadering. Antje blijft voorlopig notuleren. Verder zijn Heleen Dolleman en Janny Hommes leden van de kerkenraad; AnneJet Bennink is de voorzitter.
4. Onze voorganger Dirk Jan Steenbergen heeft het bezoeken van de leden van onze Gemeente hervat.
5. Hij overlegt met de jongeren over een mogelijkheid om bijeenkomsten met meer verdieping ook te organiseren.
6. Wij gaan bekijken wat het ADS-jaartheme “Nieuw Doopsgezind Peil” ons kan bieden.
7. We gaan bekijken hoe wij als Doopsgezinde Gemeente stil kunnen staan bij het thema “75 jaar bevrijding” (inmiddels bijna 77 jaar).
8. Hoe kunnen wij als Gemeente aandacht besteden aan het thema “positieve en negatieve ervaringen van de Coronaperiode”?

De Broederkring wil over punt 7 en 8 met ideeën komen.

9. 125 jaar bestaan van de Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn. Op 31 oktober zal er een viering zijn over dit jubileum. Een en ander wordt georganiseerd door Heleen Dolleman, Dirk Jan Steenbergen, Ineke de Vries, Pieter Kat, Stijn Koopman en André Maris.
10. Er is weer een Activiteitenboekje van De Groene Hoed. Heleen en Janny zorgen voor de verspreiding onder onze leden en vrienden.
11. De volgende vergadering van de kerkenraad is op maandag 16 augustus 2021, om 14.00 uur, in de kerkzaal.

André Maris, secretaris

UIT DE VOORJAARSVERGADERING *dd. 13 juni 2021*

Een half uur na de viering met Dirk Jan Steenbergen opent voorzitter zr. AnnJet Bennink de Voorjaarsvergadering in de kerkzaal. Zij kan 12 aanwezigen welkom heten terwijl er van 9 leden een afmelding is ontvangen.

De notulen van de Najaarsvergadering op 25 oktober 2020 worden goedgekeurd. In het komende najaar zal de gemeente zich buigen over een voortzetting van het huidige project voor muziekonderwijs aan Palestijnse vluchtelingen en een zgn. Projectenpot voor kleinere projecten.

De vergadering behandelt een aantal voorstellen tot wijziging van het Reglement. Alleen het voorstel van de kerkenraad wordt aangenomen. Dit voorstel houdt in dat uitgaven die 5000 euro te boven gaan moeten worden vermeld in de notulen van de kerkenraadsvergadering. Daarmee is het reglement vastgesteld tot 2026.

In de kerkenraad en financiële commissie vinden wisselingen plaats. Het penningmeesterschap wordt overgenomen door zr. Antje van Dijk, waarmee een einde komt aan het extra mandaat van br. Karel de Vries. Hem valt met applaus nogmaals grote dank toe voor zijn jarenlange inzet. Het is verheugend dat zr. Margreet van der Schee-Muis de financiële administratie op zich heeft genomen. Zij heeft de beschikking over een up-to-date online boekhoudprogramma waar de gemeente zich op heeft geabonneerd.

Br. Andre Maris neemt het secretariaat van zr. Antje van Dijk nu na zes jaar over. Vanwege een te korte termijn van kandidaatstelling verleent de vergadering hem mandaat tot de Najaarsvergadering, waarin zijn benoeming een feit kan worden.

In de Financiële commissie vult br. Jan Willem Huibers de plaats in die is opengevallen door het overlijden van br. Harmen de Vries.

Het Jaarverslag over 2020 toont dat veel activiteiten en vieringen door de maatregelen tgv Covid-19 geen doorgang konden vinden. De wekelijkse Pastorale brieven van de voorganger worden zeer gewaardeerd en deze zullen ook gedurende 2021 verschijnen. Daarbij wordt niet vergeten dat Jan en Heleen Dolleman zich zeer inzetten om iedereen van informatie te voorzien.

In het verslagjaar is de website van de gemeente aangepast aan het ADS-format. De digitale vieringen blijven op de website een half jaar te beluisteren. Verworvenheid in 2020 is ook het raamwerk naast de kerk waarop de vieringen worden aangekondigd.

De vergadering stelt het Jaarverslag 2020 vast en verbindt haar goedkeuring daaraan. Evenals aan het Financieel verslag over 2020. Op zijn eigen wijze geeft br. Karel de Vries toelichting op de vele posten van inkomsten en uitgaven. Zoals verwacht zijn de huurinkomsten lager en is extra vanuit het vermogen geput, om alles mogelijk te maken. Eenmaal per maand heeft de viering een meer muzikaal karakter, waarvoor extra inzet komt van een dp uit Zwolle. Er is extra onderhoud gepleegd aan het dak, schilderwerk en de CV-installatie. Met applaus verleent de vergadering decharge aan de penningmeester en kerkenraad.

De Beleidsnotitie wordt tot en met 2024 vastgesteld en daarnaast presenteert de kerkenraad een Jaarplan dat meer op uitvoerende activiteiten is gericht. Zodra de maatregelen het toelaten zullen er in 2021 één of twee tentoonstellingen georganiseerd worden, zoals ‘Artists for Justice’ In de komende herfst wordt aandacht geschonken aan het 125 jaar bestaan van de Doopsgezinde gemeente in Apeldoorn.

Dirk Jan Steenbergers verhaalt over de maandelijkse bijeenkomsten van een groep jongeren afkomstig uit Apeldoorn en Zwolle. Komend jaar blijkt er behoefte te zijn aan meer verdiepende bijeenkomsten.

Zr. AnneJet Bennink kan een geanimeerde Voorjaarsvergadering afsluiten.

Antje van Dijk

NIEUW DOOPSGEZIND PEIL

Dat is het jaarthema vanuit de ADS en van de map van de GDB. De bedoeling is dat de gemeentes na 3 jaar pelgrimage gaan kijken waar ze staan. Onderzoeken wat ze mee willen nemen vanuit het verleden of het nu. Wat de gemeentes achter willen laten, en waar ze naar toe willen in de toekomst.

Wij zullen ons daarop ook bezinnen in de loop van dit jaar. Dat is goed om samen te doen. Wat willen we samen, waar willen we naar toe, hoe kunnen wij doopsgezind in Apeldoorn meer stem geven.

Ik verwacht geen wonderen, maar zolang we bestaan kunnen en moeten we ons laten horen en zien. We gaan dus ook niet maandenlang nadenken, bezinnen, vergaderen, plannen maken, evalueren etc.

We gaan samen wel degelijk praten, maar ook direct aan de slag. Er wordt in de broederschap (en niet alleen daar) al genoeg vergaderd.

Om te beginnen hebben we de startzondag. Dat is het eerste moment van samen omkijken, kiezen en vooruitkijken. Dan komt er het 125-jarig bestaan van onze gemeente. In oktober vieren we dat. Daar zal veel gebeuren. Van een historisch overzicht tot aan een toekomstplan. Ook bij de gespreksgroep zal er aandacht besteed worden aan dit thema. Maar dan wel iets breder, want daar komen niet alleen doopsgezinden.

De broederkring zal er wellicht ook een avond aan besteden en in de kerkenraad zullen we er zeker mee bezig zijn. Zo kunnen we misschien tot nieuwe plannen komen en stappen nemen in de goede richting.

Gaan we dan weer groeien? Je weet het nooit. De beweging rond Jezus van Nazareth is ook klein begonnen. Ook Menno had in het begin een beperkt aantal volgelingen. Beide bewegingen zijn groot geworden. Maar we moeten in ieder geval zorgen dat we het samen goed hebben, want dan stralen we dat naar buiten uit!!!

Dirk Jan Steenbergen

OVER DE JEUGDGROEP

In één van de pastorale brieven heb ik al verslag gedaan van de laatste activiteit van afgelopen seizoen. Een bijzonder natte speurtocht naar de duistere gangen van de Oranjes, op zoek naar meisjes van plezier en andere verboden geneugten. Ondanks de enorme buien hebben onze stoere jongeren (en een enkele ouder) toch doorgezet. We sloten af met de gebruikelijke patat.

In het weekend van 12 september hoop ik de jeugd weer te treffen. Misschien alleen met de jongeren onder elkaar maar anders op de startzondag zelf. Ook zij kunnen prima meedenken en meepraten over de stand en de toekomst van de dopersen in Apeldoorn. Ik zorg in ieder geval voor een goed te pruimen ochtendviering met ook voldoende aandacht voor 'jong'. Maar natuurlijk ook voor 'oud'.

Dirk Jan

EAT AND MEET

Dinsdag 27 juli zijn we eindelijk, na een lange onzekere periode, weer met een aantal personen samengekomen in de kerk om de maaltijd te nuttigen. De sfeer was weer gezellig. Een enkeling was in het begin een beetje huiverig, maar iedereen ging ervanuit dat men twee keer was gevaccineerd en geen corona zou hebben.

We waren met 15 personen. De opstelling was in de kerkzaal met anderhalve meter afstand. Het was een warme dag, dus het doortochten ging prima. We mochten ook een gast van de OBG verwelkomen. Inmiddels zijn we met vier kerken vertegenwoordigd aan de maaltijd.

Velen waren al vroeg gekomen en er werd voor de maaltijd onder het genot van een hapje en een drankje gezellig bijgepraat. De hoofschotel was een tropische rijsttafel. Een tikkeltje pittig, maar wel smakelijk. Dit werd gevolgd door een puddinkje. Bij de koffie was er een lekkere bonbon. Deze versnapering werd ons aangeboden door de Kerkenraad.

Dirk Jan verzorgde de inleiding. Het verhaal staat in de pastorale brief. De komende bijeenkomst is dinsdag 24 augustus en daarna steeds weer de laatste dinsdag van de maand.

Opgave steeds: *albertenmargriet@diekema-alkema.nl*, of tel. 055-3553042

Margriet Diekema

125



Dit jaar bestaat de Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn 125 jaar. Tijd voor een feestje dus. Of misschien wel meer: tijd voor een FEEST !!

Wanneer: zondag 31 oktober

Hoe laat: 14.30 - 16.30 (of in de late uurtjes 😊)

Waar: in onze eigen vermaning aan de Paslaan

De commissie is hard aan het werk om een mooi programma samen te stellen. Tot nu toe denken we aan:

- een historisch overzicht
- een expositie over toen en nu
- een kunstexpositie
- orgel en pianomuziek, met zang van ons eigen mennokoor (samen met een ander koor)
- een korte viering
- wat er verder nog bedacht wordt.

Hebben jullie leuke ideeën. Geef die door aan een lid van de commissie. We maken er een leuk samenzijn van met natuurlijk koffie en thee met gebak en een borreltje na afloop.

Mede namens Stijn, Heleen, Ineke en André

Dirk Jan Steenbergen

MENNOKOOR

Na een lange periode van gedwongen rust gaat het Mennokoor op 6 september a.s. weer van start.

We beginnen weer op de gebruikelijke tijd: 20.00 uur in de Doopsgezinde kerk.

Hopelijk kan iedereen weer meedoen.

Stijn Koopman, vz

VAN DE LEDEN

NB: mutaties gaarne zsm doorgeven aan de ledenadministratie en/of secretariaat

Kanselbloemen:

dienst naam

- 13 juni zr. J. Kuperus - v.d. Brink
 br. V.J. de Wit
- 27 juni - (*Buitendag*)
- 11 juli zr. S.A.G. Koopman – Nagtegaal
- 25 juli zr. C.C. Melchior



DE ANDER

Marinus van den Berg

De ander is de ander

De ander is anders

Anders in mijn ogen

Ik ben ook de ander

Anders dan jij

Anders in jouw ogen

Jij die mij aanspreekt

Jij die mij aankijkt

Jij stelt mij een vraag

Wil je mij leren kennen

Wil je mij aanvaarden

Mag ik zijn wie ik ben

Jij bent een spiegel

Aanvaard ik mezelf

Ken ik mezelf

Ken ik de vreemde in mij

Zie ik 't vreemde in mij

Durf ik mezelf te zien

Wil ik anders kijken

Om jou beter te zien?

BUITENDAG 27 JUNI 2021*Thomas à Kempis*

De jaarlijkse Buitendag kon dit jaar gelukkig doorgaan. Zwolle was de bestemming en deze dag stond in het teken van Thomas à Kempis (1380 Kempen Duitsland - 1471 Zwolle en aldaar begraven in de Basiliek).

We kwamen bij elkaar op de Grote Markt waar de terrassen weer sinds kort open waren. Een belevenis om daar weer koffie te kunnen drinken! Dirk Jan leidde ons vervolgens rond door oud-Zwolle, met de vele interessante bezienswaardigheden. De wandeling eindigde in de Zwolse Vermaning waar een bijzonder smakelijke lunch voor ons klaar stond, geweldig!



De Vesperviering had als thema “*De zeven werken van barmhartigheid*” (Thomas à Kempis).



De werken van barmhartigheid:

- De hongerigen voeden
- De dorstigen laven
- De naasten kleden
- De vreemdelingen herbergen
- De zieken verzorgen
- De gevangenen bezoeken
- De doden begraven

Foto's: Marjan Dijkhof

In zijn inleiding wees Dirk Jan erop dat de zienswijze van de Wederdopers (zoals de Doopsgezinden) veel raakvlakken heeft met die van de “*broeders des gemenen levens*” waartoe Thomas à Kempis behoorde. Maar vooral waar het de Zeven werken betreft.

Bij ieder werk werd stilgestaan, in de vorm van een gedicht, of een kort verhaal.

Zeven werken, zeven kaarsen, zeven keer “als alles duister is”, om licht te brengen in de wereld.

Een in alle opzichten zeer geslaagde dag, ook door het prachtige weer. Heel veel dank aan Dirk Jan, de DG-gemeente Zwolle en de kerkenraad van onze gemeente die deze dag mogelijk maakten.

Ineke de V.

ONTBOEZEMING

Maanden en maanden alleen zijn, sporadisch bezoek, dat was het leven van Henne¹, die net als haar in de oorlog overkwam en waar ze ook niet om gevraagd had, “alsof het nog gewoon was”.

Pieter Kat

*Tijdens de dagen van de lock-down:
Heerlijk zomaar lekker leven!
Enkel ademen en ZIJN.
De gedachten laten zweven,
zonder MOETEN zonder STREVEN.
Rustig zitten en dan even
Een tevreden wezen zijn!*

Hennie Lanssen, maart 2021

¹ zie ook *UDP 48.5/blz.15 (red.)*

DIET KOSTER *even in Nederland*



Het verhaal van een Nederlandse vrouw, werkend en wonend op de Westbank van Israël. Diet Koster is een Nederlandse doopsgezinde vrouw die van 1967 tot 2008 - het jaar van haar pensionering - een kinderkuis heeft geleid in Ayzaria, het bijbelse Bethanië, middenin de Westbank in Israël. Ze woont er nog steeds. De kinderen van destijds zijn haar familie geworden. Zij staat hen nog steeds met raad en daad terzijde.

Diet Koster komt dinsdag 14 september 2021 om 14.30 uur in de Doopsgezinde kerk (Paslaan 6 Apeldoorn) vertellen over haar ervaringen. Bij een kopje thee en wat lekkers kun je aanschuiven om haar boeiende verhaal te horen en in gesprek te gaan.

Na afloop is er een collecte bestemd voor Diet Koster en het kinderkuis. Jullie zijn van harte welkom.

Organisatie: Wim v.d. Schee en AnneJet Bennink

Aanmelding is noodzakelijk bij AnneJet Bennink: ajbennink@hotmail.com of tel. 06-13740856.

STUURLUI

*de stuurlui eisen de wal op
de vechters eisen de straat op
de kiezers eisen klare taal
maar er zijn nog geen woorden voor
er bestaat geen nieuw normaal we hebben nog geen verhaal.*

*wat zou je doen met die ruimte die je opeist
die minder dan anderhalve meter
je oma opzoeken
de buurman aanhoesten
het vliegtuig nemen naar een of ander
toeristisch oord*

*en is dat dan vrijheid
wat is vrijheid eigenlijk
voor een woord*

*is het terug naar voorheen
maar voorheen is voorbij*

*we deinen stuurloos
op de rand van
een nieuw getij*

*niet eisen maar vragen
meebewegen
luisteren
naar wat de zee van ons wil
nieuwe einders ontdekken*

*misschien is dat vrijheid
misschien
maakt dat het verschil.*

Uit: Open Deur, gedichtenbundel “Opvouwbaar bos”
Helma Snelooper



INSPIRATIEBIJENKOMST 23 SEPTEMBER 2021

in het kader van de vredesweek

Thema: Ubuntu “ik ben omdat wij zijn!”



In haar boek “Opzoek naar Ubuntu” (2018) belicht Annette Nobuntu Mul de vele invalshoeken van deze in Zuid-Afrika ontstane levensfilosofie: spiritualiteit, vergelding of verzoening, herstelrecht en verzoening, vergeving, onderwijs, leiderschap, ondernemerschap en de kracht van de gemeenschap, hoop, geloof en liefde na de apartheid, diversiteit en “Moeder Aarde”. De kern van Ubuntu is de uitdrukking: “Ik ben omdat wij zijn en wij zijn omdat de aarde is”. Dat staat voor een visie op mens en maatschappij die berust op saamhorigheid, samenwerking en gemeenschappelijkheid zonder uitsluiting van wie dan ook. Inherent aan deze visie is het besef dat de mens niet de schepper van zichzelf is, er eigenlijk geen persoonlijk bezit is of zou moeten zijn en dat sociale verhoudingen gebaseerd moeten zijn op onderlinge liefde en goedheid voor elkaar. In haar inleiding zal ze ons de hoofdlijnen van deze levensfilosofie schetsen. Daarna gaan we met haar en met elkaar in gesprek over wat wij in de praktijk van ons leven kunnen doen met deze filosofie.

*Annette **Nobuntu Mul**, woonachtig te Twello, is opleider, trainer, executive coach, supervisor, leertherapeut, auteur en spreker. Zij is de founder van Ubuntu Society, voorzitter van Stichting Ubuntu Nederland en de motor achter de opleiding ‘Ubuntu, Leiderschap & Burgerschap’ aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden.*

Datum	donderdag 23 september 2021
Tijd	20.00 u
Plaats	Doopsgezinde Kerk
Aanmelding	U kunt zich onder vermelding van uw voor- en achternaam, aanmelden per email bij: ajbennink@hotmail.com
Kosten	€ 5,00 (inclusief drankje). Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk, o.v.v. ‘De Groene Hoed, Inspiratiebijeenkomst 23 september 2021’.

TENTOONSTELLING

Gaby Bovelander (1931-2020)²

Bloemlezing uit haar nalatenschap

Veelzijdig, creatief, initiator en verbinder en “Grand lady” van de Apeldoornse kunstenaars. Gaby Bovelander overleed vorig jaar op 89-jarige leeftijd.

CODA Museum toont van 25 juli t/m 22 augustus een aantal werken uit de nalatenschap van Gaby Bovelander, die dit jaar 90 zou zijn geworden.



OPROEP OPROEP OPROEP

Samen met Apeldoornse kunstenaar Wiebe van Dingen ben ik bezig om een tentoonstelling te organiseren met kunstwerken van Apeldoornse kunstenaars. De bedoeling is dat deze tentoonstelling geopend wordt in oktober a.s. en zal staan bij ons 125-jarig bestaan. Ik zal er zelf zoveel mogelijk zijn, maar ik zoek vrijwilligers die af en toe een paar uur aanwezig kunnen zijn om als gastvrouw of gastheer te functioneren.

Wil je dat, stuur me dan een mailtje met je mogelijkheden en wensen. Dan kan ik daar bij een indeling rekening mee houden. Een briefje of een belletje kan natuurlijk ook.

Dirk Jan steenburger@kpnmail.nl

² zie voor de persoon Gaby Bovelander ook UdP 49.1/blz.8 (red.)

MAANDAGENDA AUG / SEP 2021		
Kerkenraad	maandag 16 aug dinsdag 07 sep dinsdag 05 okt	14.00h 14.00h
Jonge Vrouwen	dinsdag 21 sep dinsdag	14.00h
Wijkvertegenwoordiging	dinsdag	14.00h
Gesprekskring 'Waar staan we & Hoe verder'	dinsdag 28 sep dinsdag	14.30-16.30h
Eat & Meet	dinsdag 24 aug dinsdag 28 sep	17.30h
Literatuurkring	dinsdag 14 sep	20.00-22.00h
Gespreksgroep 'Geloven in 21 ^e eeuw'	vanaf 06 okt: elke 1 ^e woensdag van de maand	14.00-16.15h
Mennokoor	vanaf 06 sep: iedere maandag	20.00-21.30h
Mediteren 'De stilte ervaren'	vanaf 21 sep: elke 1 ^e en 3 ^e dinsdag van de maand	18.30-19.30h
Leerhuis	dinsdag 21 sep dinsdag 05 okt dinsdag	10.15-11.45h
Hemels Gezang	vrijdag 24 sep vrijdag	20.00-21.30h

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde Kerk, Paslaan 6, Apeldoorn, tenzij anders aangegeven. **NB: kijk voor actuele (corona-)informatie op de website.**

VAN DE REDACTIE

Ieder die een bijdrage aan deze Uit-de-Pasch heeft geleverd heel hartelijk dank. De volgende uitgave zal verschijnen maandag 4 okt 2021 (*digitaal*), en zsm daarna op papier.

Uw kopij graag **uiterlijk donderdag 30 sept, maar liefst eerder**, bij de redactie, bij voorkeur in **Word**-opmaak.

NB: eventuele persoonlijke informatie en/of foto's met duidelijk herkenbare personen alleen met toestemming van betrokkenen!

DOOPSGEZINDE GEMEENTE APELDOORN e.o.

verdere gegevens

JONGE VROUWEN: Zr. J. Hommes - de Boer tel. 055 - 533 55 38
Vanenburg 14, 7339 DN Ugchelen
email: janny12@planet.nl

LEDENADMINISTR: Zr. H.S. Dolleman - Bertoen tel. 055 - 533 83 44
Hoenderloseweg 73, 7339 GB Ugchelen
email: hsbertoen@dolleman.net

WIJKCOÖRDINAT.: Zr. J. Hommes - de Boer
zie verder onder Jonge Vrouwen

MENNOKOOR: Zr. J. Kuperus - van den Brink tel. 055 - 542 34 65
Smeltersdonk 11, 7326 HW Apeldoorn
email: marko.kuperus@gmail.com

BROEDERKRING: Br. P.B.S. Kat tel. 055 - 506 20 69
De Hovenlaan 76, 7325 VG Apeldoorn
email: pieterslb@gmail.com tel. 06 - 161 187 66

JONGEREN: Br. D.J. Steenbergen
voor nadere gegevens zie voorblad onder Voorganger

BETAAALREKENINGEN

Doopsgezinde gemeente Apeldoorn e.o.

NL16 INGB 000 2536573 t.n.v. Doopsgezinde gemeente Apeldoorn e.o.

Maatstaf voor de ledenbijdrage:

- individuele leden ca. 1,5% van het belastbaar inkomen
- echtparen (beiden lid) 2% van het belastbaar inkomen
- vrienden: € 120,- per jaar
- vergoeding kosten afdracht aan A.D.S.: € 70,- per lid
- vergoeding kosten maandblad: € 15,-; incl. porto € 25,-

Mennokoor

NL21 INGB 000 6090078 t.n.v. Doopsgezinde gemeente betreft

Mennokoor



**MENNO
SIMONS**

*“Want een ander fundament,
dan dat er ligt,
namelijk Jezus Christus,
kan niemand leggen”*
(1 Kor. 3-11)



**Afzender:
Maasstraat 31
7333 JC Apeldoorn**

