

JAARGANG 49 NR. 5
JUN / JUL 2021

Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn e.o.



UIT - de - PASCH

DOOPSGEZINDE GEMEENTE APELDOORN e.o.

KERKGEBOUW: Paslaan 6, 7311 AK Apeldoorn tel. 055 - 312 34 87
(**postadres:** zie *secretaris*)

WEBSITE: www.dgapeldoorn.doopsgezind.nl
webmaster: Zr. A.J. Bennink
of info: secretariaat@dgapeldoorn.doopsgezind.nl

VOORGANGER: Br. D.J. Steenbergen tel. 06 - 420 020 91
Ravelstraat 30, 8031 DD Zwolle
email: steenburger@kpnmail.nl

MUZIEKCOÖRDINATOR: Zr. A.J. Bennink
voor nadere gegevens zie voorzitter KR

KERKENRAAD:

voorzitter: Zr. A.J. Bennink tel. 06 - 137 408 56
Amsivarilaan 17, 7312 HS Apeldoorn
email: ajbennink@hotmail.com

secretaris: Zr. A. van Dijk tel. 0575 - 51 91 47
Paulus Potterstr. 79, 7204 CS Zutphen
email: secretariaat@dgapeldoorn.doopsgezind.nl

penningmeester: *vacant*

2e penningmeester: *zie secretaris*

overige leden: Zr. J. Hommes - de Boer tel. 055 - 533 55 38
Vanenburg 14, 7339 DN Ugchelen
email: janny12@planet.nl

Zr. H.S. Dolleman - Bertoen tel. 055 - 533 83 44
Hoenderloseweg 73, 7339 GB Ugchelen
email: hsbertoen@dolleman.net

TWEEMAANDELIJKS BLAD *UIT- de-PASCH*

Redactie:

Zr. C. de Vries Maasstraat 31, 7333 JC Apeldoorn
tel. 055-533 60 92 of 06-307 979 83
email: cdevries399@gmail.com

J. Dolleman (+ *opmaak*) tel. 06-141 727 16, *email: jan2@dolleman.net*

UIT - de - PASCH

Jaargang 49 nr. 5

JUN / JUL 2021

Mededelingenblad van de
Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn e.o.

Beste leden en vrienden,

*De kerkenraad heeft besloten tot 1 augustus 2021 alleen vieringen
zonder gemeentezang door te laten gaan. Alle andere activiteiten
blijven nog afgelast.*

*We hopen dat we in het nieuwe seizoen weer alle activiteiten kunnen
hervatten. We houden jullie op de hoogte.*

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,

AnneJet Bennink, vz

VIERINGEN

Paslaan 6

Aanvang 10.00 uur

Zondag 06 jun Regentessekerk (VVR): Ds. K. Douwes

Zondag 13 jun Br. Dirk Jan Steenbergen

Extra collecte: ADS Inloophuis Almere

11.30h Aansluitend Voorjaarsledenvergadering *(zie blz. 11)*

Zondag 20 jun Regentessekerk (VVR): Ds. K. Douwes

Zondag 27 jun Buitendag te Zwolle *(zie blz. 7)*

Br. Dirk Jan Steenbergen

Extra collecte: ??

Zondag 04 jul Regentessekerk (VVR): Drs. L.C. Bulens

Zondag 11 jul Mw. Marianne Visch

Extra collecte: Voedselbank Apeldoorn (1)

Zondag 18 jul Regentessekerk (RGA): Dr. J.F. Goud

Zondag 25 jul Br. Dirk Jan Steenbergen

Extra collecte: Voedselbank Apeldoorn (2)

Zondag 01 aug Regentessekerk (VVR): Ds. K. Douwes

Zondag 08 aug Br. Dirk Jan Steenbergen
Extra collecte: City Pastoraat – Herberg (1)

*NB: voor actuele informatie over de diensten in de Regentessekerk zie
<https://www.regentessekerk.nl/vieringen/kerkdiensten/>*

VOETBAL (SPORT) EN GELOOF

Het zal vrijwel niemand ontgaan zijn. Er staat weer een voetbal-kampioenschap voor de deur en wij zijn erbij !! Met 'wij' bedoel ik natuurlijk het Nederlands voetbalelftal. In de supermarkten kleuren de schappen steeds meer oranje en de mensen in de 'vogelaarwijken' zullen hun zuurverdiende centen ook wel weer uitgeven aan oranje vlaggetjes en bbq's. Leve het volksfeest wat we volgens onze minister het beste thuis kunnen vieren en vooral niet in de uitspanning waar hij zijn huwelijksfeest hield.

Maar daar wou ik het helemaal niet over hebben. Ik wil het hebben over de sportwedstrijd als ritueel. Ik beschrijf jullie het gebeuren op de tribune bij een wedstrijd van PEC (maar dat kan elke willekeurige sportclub zijn) en vergelijk dat me de eredienst. Wellicht een eyeopener, misschien goed voor een glimlach.

Ruim voor aanvang van de wedstrijd druppelen de supporters het stadion binnen. Sommigen hebben al een biertje in de hand en als er voldoende mensen in het vak zijn dan beginnen ze vast in te zingen. Vaste liederen worden nog even geoefend. Soms een nieuwe ingestudeerd.

Nou, dat gebeurt in veel kerken ook. De mensen druppelen binnen, de cantorij oefent nog even en dan.... Dan komen op een afgesproken tijd de hoofdrolspelers (dominee en kerkenraad) binnen en iedereen gaat staan. Net als in het stadion. Zodra de matadores de groene mat betreden staat het hele stadion op en

klapt, eerst langzaam, steeds sneller totdat de fans uitbarsten in gejuich en hun eerste lied zingen. Bij PEC is dat de hymne 'ik ben een Zwollenaar', in de kerk noemen we dat het aanvangslied. In beide gevallen is ieder-een inmiddels welkom geheten door ouderling of stadionspeaker.

Zowel de kerkdienst als de wedstrijd kennen periodes van stilte, periodes van geluid en zingen, periodes van wanhoop, en periodes van hoop en vreugde. In een kerkdienst is er geen pauze van een kwartier waarin koffie gehaald kan worden. In een stadion is die pauze er wel en wordt ook goed benut. Na afloop is er zowel bij een dienst als een wedstrijd ruimte voor een versnapering en een goed gesprek.

Nog even over die afloop. In een dienst gaat iedereen staan om de zegen te ontvangen. Of de dienst nou inspirerend was of niet. Een zegen uitgesproken door de voorganger. In een stadion gaat iedereen staan wanneer de spelers een ronde lopen om het publiek te bedanken. Dat gebeurt zowel na winst als na verlies.

Misschien zeggen jullie, mooi bedacht Dirk Jan, maar helaas gaan er veel mensen naar het stadion en maar weinig naar de kerkdienst. Dan moet ik jullie zeggen. Dat valt wel mee. Op een zondag waarop alle voetbalwedstrijden gespeeld worden bezoeken nog veel meer mensen een kerkdienst dan een stadion. Dus er is nog hoop ?!?!

Dirk Jan Steenbergen

UIT DE KERKENRAAD *dd. 13 april 2021*

Op 13 april heeft de kerkenraad zich wederom digitaal over de agenda gebogen.

*Antje van Dijk heeft voor het meditatief moment gekozen voor het bericht over het overlijden van Cees den Heyer, ten gevolge van een autoongeluk. Hij is jarenlang verbonden geweest aan de Doperse theologiecursus.

Uit zijn boek ‘Jezus, een Mensenleven’ citeert zij: ‘Het boek is een reisverslag van een persoonlijke zoektocht. Gaandeweg is zijn visie op het leven en sterven van Jezus fundamenteel veranderd. Hij heeft afscheid genomen van de klassieke dogma’s en hij schrijft dat Jezus geen godenzoon is geweest, maar een mens van vlees en bloed, een mens onder de mensen die door zijn doen en laten de aandacht trok. Een charismatische persoonlijkheid die indruk maakte op zijn tijdgenoten en volgelingen. Den Heyer volgt de weg terug naar de bronnen, naar de bijbel en de theologische traditie. Jezus krijgt vele gezichten’.

Het boek leest als een verhaal.

*Bij de lange lijst van inkomende en uitgaande post valt te memoreren dat onze gemeente een abonnement is aangegaan bij HAGRU BV voor een online boekhoudpakket. Margreet van der Schee-Muis is bereid deze administratieve taak van Karel de Vries over te nemen. Antje van Dijk neemt het penningmeesterschap over.

*We kijken heel positief terug op de diensten in de Paasweek volgens het traject Intercity.

Het aantal vieringen is 50x digitaal bekeken. De Paasdienst is begonnen met het ontbranden van een nieuwe kaars en alle aanwezigen ontvingen na afloop een narcis uit handen van Dirk Jan Steenbergen, de voorganger. De voorgaande Paaskaars is naar Albert en Margriet Diekema-Arkema gebracht.

*De Voorjaarsvergadering op 13 juni wordt nader voorbereid; tijdig moet een oproep tot het eventueel wijzigen van het Reglement worden verzonden.

Antje van Dijk, secretaris

UIT DE KERKENRAAD dd. 25 mei 2021

Op 25 mei moest de kerkenraad zich toch nog digitaal over de agenda buigen; we hadden er wel drie uur voor nodig.

*Uit het boekje ‘Feest van de Geest’ van Gerke van Hiele, koos AnneJet Bennink een stukje over Pinksteren. Het haalde de goede beelden van de Pinksterviering weer naar boven.

We besteden eerst aandacht aan mensen in onze gemeente die extra aandacht behoeven. Enerzijds wordt dat door bezoek of telefoon gedaan, anderzijds door bloemen te bezorgen.

*Er is sprake van meer versoepelingen in de maatregelen in verband met Corona. Van de ADS bereikte ons echter toch het bericht voorlopig terughoudend te zijn met het houden van fysieke diensten en bijeenkomsten. Dat maakt dat de kerkenraad heeft besloten alle activiteiten in het kerkgebouw voorlopig op te schorten. Uitzondering daarop zijn enkele diensten en de Voorjaarsvergadering die wel doorgang zullen vinden.

*In de afgelopen weken heeft de vaatwasmachine het begeven. Daar hebben we niet zoveel hinder van momenteel, maar deze wordt wel vervangen. Dit feit riep ook ideeën op om de keuken wat ruimer in te richten. Toch heeft de kerkenraad daar nu vanaf gezien. Op een later moment als alle activiteiten weer volop draaien zullen we daar nogmaals naar kijken.

*De digitale diensten worden ook op de website gezet. Echter de huidige instelling maakt dat deze weer verdwijnt zodra het tijdstip van de dienst voorbij is. Met de bouwer van de website wordt gekeken hoe we een oplossing kunnen vinden. Graag willen we dat gedurende langere tijd de vieringen te bekijken en te beluisteren zijn.

*Plannen voor de Buitendag zijn nu met de versoepelingen weer besproken en zodra een programma definitief is hoort u daarover. (*zie ook bl. 7, red.*)

*Volop aandacht heeft de kerkenraad besteed aan de voorbereiding van de Voorjaarsvergadering. Werkelijk heet van de naald is dat aan de vergadering een voorstel tot aanvulling van de kerkenraad kan worden gedaan.

Antje van Dijk, secretaris

INTERCITY NAAR PASEN, een terugblik

Wat een werk is het geweest. Al die filmpjes, al die opnames, de foto's en dan het plakken, knippen en het online zetten. Een hele treinreis was het. Van Palmпасen tot aan Pasen, met al die bekende tussenstops. Witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag en de paasnacht.

Was het de inspanning waard? Ik vind van wel. Ik heb er veel van geleerd. Dat is mooi. Veel over computertechniek, foto's maken, filmpjes plakken etc. Ik heb er ook veel plezier aan gehad. Ik vind het een erg mooi project-boekje waar iedereen die het leest, of die de filmpjes bekeken heeft het zijne of hare uit kan halen. Het is namelijk heel open en laagdrempelig, net als youtube zelf.

Heeft het wat opgeleverd? Dat weet je nooit. Maar als je ziet hoe vaak sommige filmpjes bekeken zijn dan ben ik tevreden. Het minste bekeken filmpje was het filmpje van 'maandag t/m woensdag'. Toch zijn er nog 25 mensen die dat filmpje bekeken hebben. Het best scoorden 'Palmpasen' met 58 keer en 'Pasen' met 38 keer bekeken. En daar moet je dan bij aantekenen dat we met 'Pasen' ook een goed bezette live-dienst hadden. Overigens is de pinksterdienst van dit jaar inmiddels ook 35 keer bekeken en die van vorig jaar uiteindelijk 78 keer. Ik vind dat niet gering. Misschien is dat ook wel een soort nieuwe manier van kerk zijn/kerk vieren. Online kijken wanneer het uitkomt. Ik hou zelf meer van levende ontmoetingen, maar voor jonge mensen zijn 'facebook-vrienden' ook wel echte vrienden. Dus

Tenslotte, een klein plagerijtje: Witte donderdag/avondmaal is 25 keer bekeken. Zoveel doopsgezinden leden zijn er zelden in de avondmaalsdienst.

Dirk Jan Steenberg

PAASCHALLENGE VOOR DE JEUGD

Omdat we nog steeds niet bij elkaar in een lokaal mochten zitten, had ik voor de jeugd een paaschallenge georganiseerd. Niet alleen voor doopsgezinden, maar ook voor de pkn-gemeenten in Zwolle waar ik voor werk.

In Zwolle-Zuid, bij de Adventskerk, startte de wandeling. Deelnemers moesten daar een QR-code scannen en dan kregen ze een stukje van de route. Ze kropen in de huid van een figuur uit de bijbeltijd (een opstandige, een wijze, een volgeling van Jezus, een sterke vrouw) en liepen zo van qr-code naar qr-code. Deze codes hingen achter het raam bij verschillende gemeenteleden in de wijk.

Bij elke qr-code kwam een verhaaltje op de telefoon. Soms een opdracht, soms een paar vragen en liepen de deelnemers de wijk rond in plm. 1,5 uur. Vanuit Apeldoorn was er helaas niemand vanwege corona-verschijnselen. Vanuit Zwolle deden er 10 doopsgezinden mee. Wat jongeren en wat volwassenen, 2 nieuwe jongens die ik nog niet kende.

Uiteindelijk kwamen de deelnemers uit bij het 'graf van Jezus', waar hij natuurlijk niet meer was. Daar kregen ze wat zaadjes om te zaaien en dat hebben de jongeren gedaan. Zo is er een mand met plantjes voor Zwolle, maar toch ook een mand voor Apeldoorn. Ik heb deze met Pinksteren laten zien.

Ik hoop dat de jongeren op de buitendag ook meegaan, want ik zal zorgen dat er dan ook een activiteit voor hen is. Die buitendag is waarschijnlijk in Zwolle. De jongeren van Zwolle worden ook uitgenodigd.

Dirk Jan

BUITENDAG, eerste aankondiging

De buitendag van de gemeente zal plaatsvinden op zondag 27 juni. Er zijn wat plannen gemaakt en (een deel ervan) ook gerealiseerd.

Het idee is dat we naar Zwolle gaan en daar een rondleiding krijgen in de binnenstad. De rondleiding is gericht op het leven van Thomas á Kempis. Hij was een volgeling van de Deventenaar Geert Grote en hoorde bij 'de broeders des gemene levens'. Een groot deel van zijn leven (1380-1471, hij is erg oud geworden voor die tijd) bracht hij door in Zwolle. Mink de Vries, die het beroemde boek 'De navolging van Christus' hertaald heeft voor jonge mensen in deze tijd, zal ons rondleiden in de binnenstad van Zwolle. Een geconcentreerde rondleiding, ook te doen met rollator of rolstoel.

In diezelfde binnenstad zit de doopsgezinde vermaning waar we een viering zullen hebben. Hoe we lunch en koffie, etc invullen moet nog bedacht worden. Wel weet ik zeker dat er een jongerenprogramma zal zijn. Ik hoop dat de hele jeugdclub (de jeugd van Zwolle en Apeldoorn) daarbij aanwezig is.

Dirk Jan Steenbergen

IN MEMORIAM HARMEN VISSER



Harmen Klaas Visser 'PAKE'

Harmen werd op 6 november 1931 geboren in Aldeboarn en stierf na een verblijf van ruim drie weken op 18 maart in het ziekenhuis van Apeldoorn na een ernstige operatie.

Op 22 maart 1964 werd hij gedoopt en werd meteen lid van de doopsgezinde gemeente Apeldoorn.

Zijn onverwachte overlijden was voor iedereen van onze gemeente een schok. Harmen was samen met Lolkje tot 25 januari 2014 heel betrokken bij alle activiteiten van onze gemeenschap. Na het overlijden van Lolkje heeft hij de draad weer opgepakt, hoewel het thuiskomen in een leeg huis hem altijd zwaar is gevallen. Vanaf november 2014 kwam de hele familie rond zijn verjaardag elk jaar op Vlieland bij elkaar om Lolkje te gedenken.

Harmen was een gewaardeerd kritisch lid van onze broederkring, waarin hij altijd op zijn directe wijze voor zijn mening uitkwam. Je wist wat je aan hem had. Vooral als het ging om ontwikkelingen die naar zijn idee de kern van de doopsgezinde gemeenschap aantasten, zoals het geloof in alle soberheid te beleven en oprecht toe te passen. Dan kwam hij met een kernachtig antwoord, zoals op de laatste broederkring die hij beleefde: "Broeders, ik kan het kort samenvatten, ik vind het drie keer niks!".

Zo was Harmen, hij geloofde in eenvoud, eerlijkheid, trouw, doen wat je belooft. Hij illustreerde dat vaak met zijn talloze toepasselijke verhalen vol humor, verhalen die hij soms meerdere keren vertelde. Dat lieten wij gewoon gebeuren. Het kwam niet bij ons op om zijn enthousiasme door opmerkingen, zoals: "Dat hebben we al meer gehoord Harmen" af te remmen.

Harmen was een trouwe bezoeker van onze diensten. Je hoorde altijd: "Waar is Harmen" als hij er niet was. Zo ging het al vanaf 1964, het jaar dat Jeltje en ik naar Apeldoorn kwamen. Harmen hebben we ruim 56 jaar meegemaakt. In onze sombere jaren kwam Harmen met de nodige regelmaat Friese dumkes voor Jeltje brengen, die hij bij elk bezoek aan Friesland bij de warme bakker in Harich kocht.

Een aantal van ons bezocht de door corona beperkte plechtigheid in Heidehof. Bij binnenkomst werden we getroffen door een foto van Vlieland over de hele breedte van de zaal, met in het midden Harmen die uitkijkt over de zee.

Het was een indrukwekkend afscheid waarbij kinderen, zussen en kleinkinderen veel vertelden over zijn leven en wat de mooie momenten samen waren als vader, broer, kleinkind, achterkleinkind, waarbij kenmerkende foto's werden vertoond. Kenmerkend waren de vele herinneringen aan het samenzijn op Vlieland (Harmen studeerde weg- en waterbouw, hij had een langdurig project op Vlieland en besloot samen met Lolkje daar ook op vakantie te gaan en dat is tot zijn dood zo gebleven).

Ontroerend waren de woorden van de kleinkinderen die in groepjes vertelden over hun sterke stoere Pake die altijd zo veel verhalen vertelde. Een bijzonder moment was toen zijn zoon Klaas een filmpje aankondigde waarin Harmen een solo zingt met het shantykoor uit Vaassen, bijzonder om op je eigen uitvaart te zingen.

Een bijzonder verhaal was het volgende. Jaren geleden moest Harmen een operatie ondergaan. De chirurg voerde over deze ingreep het volgende gesprek aan zijn bed: "Meneer Visser ik wil toch nog even met u van gedachten wisselen, omdat ik mij afvraag of een operatie op uw leeftijd wel verantwoord is. Laat u dit even bezinken, aan het eind van de middag kom ik hier nog een keer op terug". Harmen geeft de dokter een hand en ziet hem in zijn witte jas op een bijzondere manier de kamer uitlopen om direct daarna weer terug te komen met de rechterhand ondersteund door de linker. "Meneer Visser na uw handdruk ben ik tot bezinning gekomen. Ik zal de collega's doorgeven om de operatiekamer voor morgen 11 uur voor te bereiden. Ik stel u voor dat wij zonder handdruk uiteengaan. Dank u, tot morgen meneer Visser!"

Onze gemeente is verdrietig om zijn plotselinge heengaan. Het was voor ons, die Harmen zo goed gekend hebben, mooi om hier getuige te zijn van het verdrietige afscheid van een man die zijn Lolkje nog elke dag miste, die trouw bleef aan de liefde voor zijn kinderen, die trots was op zijn kleinkinderen, die een PAKE voor ze was met zijn grapjes, zijn talloze verhalen, maar vooral door zijn niet aflatende belangstelling voor hun ontwikkeling, een man die zijn doopsgezinde instelling toonde door zichtbaar te beseffen dat het geloof pas werkt in relatie tot een ander, dat het niet om liefde als zodanig gaat, maar om de ander liefde te geven, van woorden werkwoorden te maken. Dit is Harmen ten voeten uit, een man die uiterlijk vertoon schuwde, die altijd probeerde de essentie op zijn eigen wijze gestalte te geven en daarbij die talloze verhalen nodig had om zijn gevoel indirect te tonen.

We zullen hem heel erg missen.

Pieter

Apeldoorn, 7 april 2021



DAGLICHT

Sta met mij in de tuin van heden,
 vang het licht zo lang het is,
 roep het donker niet, het komt
 vanzelf. Spreek niet over het verleden,

leg op de toekomst geen beslag.
 Zie deze dag als aanvang,
 belofte voor wellicht een nieuw
 begin. Ontwaar de glans en kom

mij daarin nader, geef dit moment
 tot in de kleinste ruimte zin.

Marijke van Hooff



De kerkenraad nodigt jullie van harte uit voor de Voorjaarsledenvergadering. Voorafgaand zal Dirk Jan Steenbergen voorgaan in de viering.

Agenda voor de Voorjaarsledenvergadering zondag 13 juni 2021 om 11.30 uur

1. Opening en welkom
2. Mededelingen
3. Vaststellen van de agenda
4. Ingekomen stukken
5. Notulen Najaarsledenvergadering op 25 oktober 2020 (*bijlage*)
6. Project Musicians without Borders
Na 5 jaar heeft de kerkenraad dit project samen met projectleider Pieter Kat geëvalueerd. De Kerkenraad stelt voor om voor 2021 de bijdrage te voldoen en een beslissing over (meerjaren) voortzetting van de bijdrage in 2022 te nemen.
7. Vaststellen Reglement 2021-2026
8. Jaarverslag 2020 (*bijlage*)
9. Financieel verslag 2020 (*bijlage*)
10. Verslag kascommissie; decharge penningmeester en kerkenraad
11. Benoeming nieuwe kascommissie
12. Samenstelling kerkenraad
 - Invulling vacature penningmeester;
 - Benoeming penningmeester tot Najaarsvergadering 2021 zr. Antje van Dijk
 - Invulling vacature secretaris vanaf Najaarsvergadering 2021
13. Beleidsnotitie 2021 (*bijlage*)
 - Willen we een parttime koster?
14. In gesprek met onze voorganger Dirk Jan Steenbergen
15. Rondvraag
16. Sluiting

Leden en vrienden met een mailadres ontvangen alle stukken per email.

Leden en vrienden **zonder een mailadres** ontvangen alle stukken **per post**.



PARABEL VAN DE PINKSTERBLOEM

‘k Hoorde zwermen bijen zoemen
op een mooie dag in mei
bij wel duizend pinksterbloemen
in een grazig groene wei.
Door de bijen rijk bestoven
groeide ’t pinksterbloemenperk
en het is niet te geloven:
‘Wat doen bijen toch knap werk’.

En toen dacht ik: ‘Pinksterbloemen
zomaar ergens in het veld
Straks dan zijn het er miljoenen
als ze worden opgeteld.
Als de bijen ze bestuiven,
is het nooit zo mooi geweest
Zullen pinksterbloemen wuiven
op het Pinksterbloemenfeest’.

Maar door gif, insecticiden
dreigen bijen uitgeroeid.
Moet je pinksterbloemen wieden
omdat er geen bloem meer bloeit.

Dus door bijen te beschermen
bij het mooie pinksterbed
kunnen zij weer verder zwermen,
wordt de pinksterbloem gered.

Dit gedicht is een parabel,
want als pinksterbloem zijn wij
rijk bestoven, het is geen fabel
door de Vader, da’s de bij.
En het stuifmeel is genade
door Gods Geest op ons gestort
en het gif dat is het kwade
dat door ons bestreden wordt.

‘k Hoorde zwermen bijen zoemen
op een mooie dag in mei
bij wel duizend pinksterbloemen
in een grazig groene wei.
Door de bijen rijk bestoven
wint de pinksterbloem terrein
‘t is het wonder van geloven
om Gods pinksterbloem te zijn

VIER en VIJF MEI 2021

Op de vierde mei dachten wij terug aan Jeltje haar moeder, die vanaf februari 1942, de maand waarin ze een telegram van het Rode Kruis kreeg dat het schip van haar man vermist werd, tot aan 1947 moest wachten op het noodlottige bericht, denkend ook aan haar vader die op 26 februari 1942 in een hel van vuur door een Duitse torpedo omkwam voor de Amerikaanse kust, denkend aan mijn vader en moeder waarmee ik als kind de oorlog heb meegemaakt, waarvan ik later pas begreep welke rol dominee Albert Keuter¹ van de doopsgezinde gemeente in Den Haag heeft gespeeld in onze familie, een persoonlijke intieme rol, maar ook een rol als verzetsstrijder, samen met zijn zoon die hun verzet tegen de overheersing met de dood in Bergen Belsen moesten bekopen.

Op 5 mei waren wij onder de indruk van de 5 mei lezing door Angela Merkel, een historische gebeurtenis, waarin zij de eeuwige verantwoordelijkheid van Duitsland voor het leed in de Tweede Wereldoorlog uitsprak: *“Niemand kan ongedaan maken wat er gebeurd is, maar wij allen kunnen en moeten de belangrijkste les uit de verschrikkingen van onze eeuw leren en dat begint met respect voor de onvoorwaardelijke en absolute waarde van de mens”*. Indrukwekkend was dat zij zich rechtstreeks richtte tot de overlevende van Kamp Westerbork, Eva Weyl, die aanwezig was in Den Haag. Eva houdt nog steeds lezingen op scholen in Nederland en Duitsland over de Tweede Wereldoorlog en dat doet ze vaak samen met de kleindochter van de commandant van Kamp Westerbork, haar opa die 80.000 mensen de dood injaagde. Angela Merkel was onder de indruk dat zij over de grenzen van hun verdriet en schaamte zich beiden voor de jeugd inzetten.

Deze dagen komen elk jaar weer terug, dagen die we intens beleven, ook in coronatijd.

Pieter en Jeltje

¹ zie ook UdP-48.4/bl.15 (red.)

VAN DE LEDEN

NB: mutaties gaarne zsm doorgeven aan de ledenadministratie en/of secretariaat

Verhuisd: zr. M. de Leeuw-Bockweg, naar Wzc. Veldhuis/k.35F, Kanaal Noord 25, 7311 PK Apeldoorn

Kanselbloemen:

dienst *naam*

- 04 april paaskaars: br. en zr Diekema - Arkema
 bloemen: br. Diekema en mw. G. Hamer
 - 23 mei zr. C. Melchior en zr. C. de Vries
-



In april 2020 was ik getuige van de overdenking van Wieteke van der Molen in de buitenlucht van Dopersduin. Zij sprak de volgende woorden:

” De hele mensheid zit opgesloten omdat een soort vloed over de wereld kwam, iets onzichtbaars, onvatbaars. Uit lijfsbehoud bleef Iedereen in zijn eigen huis, een onwaarschijnlijk verhaal als je het niet zelf hebt meegemaakt. Maar één ding weten we zeker, net als bij Noach, de wereld wordt nooit meer hetzelfde, maar geen idee wat ons te wachten staat. Er is een groot verlangen om uit die ruimte te breken. Daarbij is de duif naast het symbool van de vrede, ook het symbool van de Heilige Geest om ons te verbinden, we laten zien wie we werkelijk zijn, zoeken naar verbinding op digitale wijze omdat het fysiek niet mogelijk is, wat een geschenk. Dat is de duif die we loslaten, elke dag opnieuw omdat we die verbinding keihard nodig hebben..... “

Dirk Jan vult in brief 4 (2020) aan: “Maar het is niet het einde van de wereld, misschien een nieuw begin, maar daar zijn we zelf bij. Laat het ons geloof zijn, dat donker niet het laatste woord spreekt”.

Pieter

ZOOM-GESPREKSGROEP, 20 april 2021*Een impressie*

Wij spraken naar aanleiding van twee ‘Mennomomenten’ rondom Pasen. Het zijn door de ADS in samenwerking met het Seminarium opgenomen video’s met een korte overdenking. Fulco van Hulst sprak over de mystiek van het kruis en Mirjam van Veen over de pelgrimsreis. Het bracht ons ertoe zelf iets te vertellen over deze onderwerpen, waarin opnieuw is gebleken hoe een gesprek onze gedachten verrijkt. Want je kunt rechtstreeks vragen hoe de ander iets bedoelt en dat geeft te denken. De mystiek van het kruis leidde ons naar de week van de kruisiging en de opstanding van Jezus en hoe wij ons geloof hierop bouwen. Het gaf onder meer aanleiding om stil te staan bij de soorten van waarheid die er in het leven bestaan. Is ons geloof een authentieke, hoogstpersoonlijke waarheid en/of is het een meer algemene morele waarheid en/of gaat het om een feitelijke waarheid? Of mag het ook alle drie tezamen zijn? Het feit van de opstanding leek ons toch in de eerste plaats een geestelijke waarheid en ook een troost en een bemoediging en misschien een opdracht. Of geestelijke waarheid een alleen persoonlijke of ook een gezamenlijke waarheid is ...? Dat vraagt nadere overweging.

Mirjam van Veen benaderde de paasweek als een wandeltocht, in confrontatie waarmee een mens de stilte zoekt en juist die stilte nodig heeft om tot rust te komen. Die rust is niet zo gemakkelijk te vinden, maar van bijzondere waarde. Stilte en rust kunnen ons ontvankelijk maken voor wat in ons leeft, of ook ons wakker maken voor wat van buitenaf op ons toekomt. Het Paasgebeuren is toch iets dat in alle rust om doordenking vraagt. Het is niet zo’n gekke gedachte om Jezus’ kruisiging en opstanding te begrijpen in het perspectief van de pelgrimstocht van de mensheid, begonnen in paradisijselijke onschuld in een zeer lange loop naar een toekomst waarin Gods goedheid ten slotte in ons allen en in onze wereldwijde samenleving zal zijn ingedaald. Immers, daar in het midden – station Jeruzalem – ging Jezus zijn weg en stelde present dat waar mensen handelen in de goede geest, geen macht ter wereld hun tocht kan stuiten. Sedertdien vervolgen wij onze pelgrimage als ‘kinderen van één Vader’.

De volgende gespreksgroep (online) is op dinsdag 1 juni om 14.30 uur. We komen dan samen in de tuin van Wim en Margreet v.d. Schee. Bij slecht weer is de bijeenkomst online. Het thema is: Pinksteren. Je bent van harte welkom om mee te praten en kunt je van tevoren opgeven bij AnneJet Bennink via ajbennink@hotmail.com

Wim van der Schee

PIANIST

Hallo allemaal,

In de afgelopen maanden heb ik al een paar keer van achter de vleugel mee mogen werken aan de opnamen voor jullie vieringen. Wat was dat fijn om te doen, juist in een tijd waar maar zo weinig muzikale opdrachten door konden gaan. Het is de bedoeling om ook in de toekomst bij jullie te komen spelen. Rond de opnamen en de dienst van Pasen heb ik sommigen van jullie al even gesproken, maar graag stel ik me via deze weg ook nog voor.

Mijn naam is Kees veertig jaar oud en fijn appartement negende speel ik piano en eigenlijk muzikant worden. geleden heb ik de daar heb ik geen gehad.



Kuiper, ik ben net woon in Zwolle in een in Zuid. Sinds mijn orgel en later ook wilde ik altijd al Pas een jaar of zes sprong gewaagd en moment spijt van

Naast het spelen geef ik ook les aan

volwassenen. Verder speel ik waar het maar kan: in een orkest, theaters, recepties en feesten. Soms alleen, soms met een zanger of in een combo. En als het nodig is, neem ik mijn eigen akoestische piano mee. Die is ook te zien op de foto.

in kerken en bij koren kinderen en

Het is natuurlijk nog even afwachten, maar ik hoop jullie snel te ontmoeten in Apeldoorn en kijk uit daar de kerkdiensten die we samen gaan vieren!

Met muzikale groet, Kees Kuiper

MUZIEKJPROJECT PALESTINA

Voorop wil ik stellen dat het bij de steun van onze gemeente aan het muziekproject vooral gaat om de veerkracht van de kinderen te vergroten, een cultuur van geweldloosheid te bevorderen. En daar is muziek een heel goed middel voor. Mijn taak is het om jullie te informeren over de

ontwikkelingen. Na een moeilijke periode in 2020 van corona en onveiligheid, waardoor de lokale partner afhaakte, is de situatie intussen verbeterd. In de bijzondere organisatie Ghirass Cultural Center in Bethlehem is een nieuwe lokale partner gevonden die sinds 1995 een veilige plaats biedt aan kinderen in dorpjes en vluchtelingenkampen. Een lokale partner is onmisbaar om een project uit te kunnen voeren. Fabienne heeft in het verleden regelmatig met hen samengewerkt waarbij creativiteit, veiligheid en weerbaarheid centraal staan. Samen hebben ze ook in overleg met Musicians Without Borders een probleemanalyse gemaakt waarmee nu een projectvoorstel geschreven wordt. Daarin wordt met het brede scala aan ervaringen een muziekprogramma uitgewerkt, waarin kinderen en hun moeders centraal staan, en een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen het hoofddoel vormt. Het idee is om een dag per week uit te roepen als ‘muziekdag’, en op deze dag verschillende muzikale activiteiten aan te bieden aan de kinderen die naar Ghirass komen. Op deze dag zullen de kinderen een muziekinstrument leren bespelen, in een koor zingen, samen muziekspelen in een ensemble/orkest, en andere muziekactiviteiten die de sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderen, zoals groepsimprovisaties met ritmestokjes, bewegen op muziek en muzikaal leiderschap oefenen. Voor de moeders zal een aparte ochtend worden georganiseerd en zullen ze muziek gebruiken als middel om stress te verlagen, gevoelens met elkaar te delen en nieuwe verbindingen aan te gaan. Wanneer het projectvoorstel af is stuurt ze het naar ons op.

Als de fondsenwerving succesvol verloopt, de trouwe sponsors gebleven zijn, hopen ze deze zomer nog te beginnen. Het is onmogelijk te weten hoe de situatie rond Covid-19 zich zal ontwikkelen, daarom zijn ze ook volop bezig met alternatieve vormen. Ghirass heeft bovendien voldoende ruimtes om een grote groep in kleine groepjes op te delen en er kan in een grote zaal ruime afstand tussen kinderen worden gehouden. Er zijn ook verschillende veilige plekken buiten. Inmiddels hebben ze veel ervaring met online-activiteiten die ze direct kunnen inzetten als dat nodig is.

Fabienne, die zich al meer dan 10 jaar onvoorwaardelijk voor de kinderen inzet, zou deze nieuwe periode inluiden door een halve marathon te lopen om alvast wat bijdragen op te halen bij familie en vrienden voor deze nieuwe start. Door de oplopende geweldspiraal is dat allemaal onzeker geworden.

Pieter

Uit de meditatiegroep:

VLUCHTEN KAN NIET MEER

*Vluchten kan niet meer, 'k zou niet weten hoe
Vluchten kan niet meer, k zou niet weten waar naartoe
Te ver al gegaan
Ik wou niet horen, vluchtte naar voren,
Ik liet me mijn doofheid niet doorboren, ging liever verloren, niets
mocht mij storen
Hoe ver kun je gaan
Vluchten kan niet meer*

*Want de vis nam mij hap-snap naar binnen, in z'n maag verbleef ik drie
dagen
En daar hoorde ik de Godstem die mij al zo lang bleef vragen ...*

*Vluchten mag niet meer, 'k zou niet weten waar
Luist'ren kan nog wel, naar God en elkaar
Vluchten mag niet meer
Vluchten hoeft niet meer*

*Vluchten mag niet meer, heeft geen enk'le zin
Vluchten kan niet meer, iets haalt je toch wel in
Hoe ver kun je gaan
in zaken of werk, of in discipline,
in alcohol, drugs of in nicotine
in camper en auto en geld verdienen
Hoever kun je gaan
Vluchten kan niet meer*

*De compassie vraagt mij naar de ander, en de liefde vraagt om moed
en deze planeet, zo kwetsbaar, vraagt van ons allen hart en goed*

*Vluchten mag niet meer, die tijd is geweest
Luister naar elkaar, luister naar de geest
We bouwen samen een klein paradijsje
Mensenlief kom én bewijs je
Ach mensje, o mensje, je kunt zoveel meer
Vluchten kan niet meer
Vluchten hoeft niet meer*

Frans Halsema, Jenny Arean



LEZING

***Joodse humor: Van Moos en Sam tot Abraham
door Peter van 't Riet***



Wie kent geen witz van Sam en Moos? Sam is een beetje sjlemielig en Moos nogal narcistisch. Maar joodse humor omvat veel meer genres dan de witzzen over dit duo. Joodse humor bestaat al vanaf bijbelse tijden en heeft zich steeds aangepast aan plaats en omstandigheden. In deze lezing laat Van 't Riet u kennis maken met de veelkleurigheid van de joodse humor en met zijn roots. Met genres als witzzen, anekdotes en korte verhalen. Met types zoals de sjlemiel, de sjnorrer en baron Rothschild. Met joodse humor uit diverse landen en uit verschillende joodse stromingen. Via de humor van de Talmoeid leidt

deze kennismakingstocht naar de humor van de Bijbel.

De inhoud van de lezing is ontleend aan het boek *'Joodse humor: Van Moos en Sam tot Abraham'* en wordt ondersteund met dia's en afbeeldingen.

Peter van 't Riet houdt zich al meer dan 40 jaar bezig met onderzoek naar de joodse wortels in het Nieuwe testament en met het joodse karakter van de evangeliën en de brieven van Paulus. Jarenlang was hij voorzitter van de Stichting Judaïca Zwolle.

Datum	Donderdag 5 augustus 2021
Tijd	20.00 u (zaal open vanaf 19.30)
Plaats	Regentessekerk
Aanmelding & info	U kunt zich aanmelden of informatie vragen bij Heleen Verdonk, heleen.verdonk@upcmail.nl . Bij opgave uw n.a.w.-gegevens, telefoonnummer en emailadres vermelden
Kosten	€ 5,00 p.p. inclusief drankje
Afrekenen	Contant afrekenen is niet mogelijk. We verzoeken u de bijdrage vooraf over te maken op bankrekening NL48 INGB 0008 4324 33 t.n.v. Stichting Regentessekerk o.v.v. 'De Groene Hoed, Lezing 5 augustus 2021'

MAANDAGENDA JUN / JUL 2021 (onder 'corona' - voorbehoud)		
Kerkenraad	dinsdag 22 juni	14.00h
	dinsdag ?? juli	14.00h
Jonge Vrouwen	dinsdag	14.00h
	dinsdag	
Wijkvertegenwoordiging	dinsdag	14.00h
Gespreksgroep	dinsdag	14.00h
	dinsdag	
Eat & Meet	dinsdag	17.30h
	dinsdag	
Mennokoor	iedere maandag vanaf	20.00-21.30h
Mediteren 'De stilte ervaren'	elke 1^e en 3^e dinsdag van de maand t/m 18 mei	18.30-19.30h
Leerhuis NB: lokatie DG-kerk	dinsdag	10.15-11.45h
	dinsdag	
	dinsdag	
Hemels Gezang	vrijdag 30 april	20.00-21.30h
	vrijdag 28 mei	

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde Kerk, Paslaan 6, Apeldoorn, tenzij anders aangegeven. NB: **kijk voor actuele (corona) informatie op de website.**

VAN DE REDACTIE

Ieder die een bijdrage aan deze Uit-de-Pasch heeft geleverd heel hartelijk dank. De volgende uitgave zal verschijnen maandag 2 aug 2021 (*digitaal*), en zsm daarna op papier.

Uw kopij graag **uiterlijk donderdag 29 juli, maar liefst eerder**, bij de redactie, bij voorkeur in **Word**-opmaak.

NB: eventuele persoonlijke informatie en/of foto's met duidelijk herkenbare personen alleen met toestemming van betrokkenen!

DOOPSGEZINDE GEMEENTE APELDOORN e.o.

verdere gegevens

- JONGE VROUWEN:** Zr. J. Hommes - de Boer tel. 055 - 533 55 38
Vanenburg 14, 7339 DN Ugchelen
email: janny12@planet.nl
- LEDENADMINISTR:** Zr. H.S. Dolleman - Bertoen tel. 055 - 533 83 44
Hoenderloseweg 73, 7339 GB Ugchelen
email: hsbertoen@dolleman.net
- WIJKCOÖRDINAT.:** Zr. J. Hommes - de Boer
zie verder onder Jonge Vrouwen
- MENNOKOOR:** Zr. J. Kuperus - van den Brink tel. 055 - 542 34 65
Smeltersdonk 11, 7326 HW Apeldoorn
email: marko.kuperus@gmail.com
- BROEDERKRING:** Br. P.B.S. Kat tel. 055 - 506 20 69
De Hovenlaan 76, 7325 VG Apeldoorn
email: pieterslb@gmail.com tel. 06 - 161 187 66
- JONGEREN:** Br. D.J. Steenberg
voor nadere gegevens zie blz.1 Voorganger

BETAAALREKENINGEN

Doopsgezinde gemeente Apeldoorn e.o.

NL16 INGB 000 2536573 t.n.v. Doopsgezinde gemeente Apeldoorn e.o.

Maatstaf voor de ledenbijdrage:

- individuele leden ca. 1,5% van het belastbaar inkomen
- echtparen (beiden lid) 2% van het belastbaar inkomen
- vrienden: € 120,- per jaar
- vergoeding kosten afdracht aan A.D.S.: € 70,- per lid
- vergoeding kosten maandblad: € 15,- ; incl. porto € 25,-

Mennokoor

NL21 INGB 000 6090078 t.n.v. Doopsgezinde gemeente betreft

Mennokoor



**MENNO
SIMONS**

*“Want een ander fundament,
dan dat er ligt,
namelijk Jezus Christus,
kan niemand leggen”
(1 Kor. 3-11)*



**Afzender:
Maasstraat 31
7333 JC Apeldoorn**

